

# Pelgrim

St Jacobus  
de Meerdere  
Parochieblad voor  
RK Enschede  
maart/april 2026/3  
26 maart - 23 april





Kerkgebouw:  
Oldenzaalsestraat 115

### Locatiesecretariaat:

Nieuwe Schoolweg 2 7514 CG Enschede  
telnr.: **053- 478 53 06**

E-mail:

[secretariaat@katholiekenschede.nl](mailto:secretariaat@katholiekenschede.nl)

Donderdag 9.00 tot 12.00 uur.

### Bijbel leesgroep:

Elke donderdagmorgen

### Ontmoetingsplaats Pauluszaal

Elke woensdagmorgen geopend tussen  
9.30 en 11.30 uur. Tel.: 06-40 27 75 08

**Adreswijzigingen, aanvragen voor doop, huwelijk etc.** doorgeven aan Centraal Secretariaat Enschede (zie pag. 3).

**Misintenties** geeft u door via het daarvoor bestemde mailadres (zie pag. 3).

**Vieringen** door de week zie pagina 18; Vieringen op zondag zie rooster op pagina 16, zie ook vitrinekast of kijk op [www.rkzuidoostwente.nl](http://www.rkzuidoostwente.nl)

### Centrale beheergroep:

De centrale beheergroep bestaat uit Harold Beugelink, Remco ter Brugge en Marcel Zweers.

U kunt hen bereiken via het e-mailadres van het centraal secretariaat van de parochie:

[secretariaat@katholiekenschede.nl](mailto:secretariaat@katholiekenschede.nl)



Kerkgebouw: Oude Markt 1

Parochiehuis: Walstraat (achter de kerk)

### Locatiesecretariaat:

Langestraat 51 - telnr: **053 - 478 53 06**

Bezoek op afspraak via

[secretariaat@katholiekenschede.nl](mailto:secretariaat@katholiekenschede.nl)

### Camino de Santiago

Gaat u de Camino lopen of fietsen en wilt u een stempel in uw Camino paspoort of de Pelgrimszegen ontvangen? Maak een afspraak via bovenstaand mailadres.

### Openstelling Jacobuskerk:

Met ingang van 11 april is de H. Jacobuskerk op zaterdag geopend van 12.00-16.00 uur voor bezoekers. Onze kerkgidsen zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Van harte welkom!

### (Stedelijke) Pastoraatgroep:

Bertina Dieben, Ria Everink, Eric Sanders, Annelies Tenbergen, Marijke van der Tol, Elly Vije.

De pastoraatgroep heeft een eigen e-mailadres: [pastoraatgroep@katholiekenschede.nl](mailto:pastoraatgroep@katholiekenschede.nl)



Centraal Secretariaat Enschede  
Nieuwe Schoolweg 2, boven  
7514 CG Enschede  
Telefoon 053 - 4785306  
secretariaat@katholiekenschede.nl  
Geopend: maandag t/m donderdag van  
09.00 - 12.00 uur

[www.rkzuidoosttwente.nl](http://www.rkzuidoosttwente.nl)

rekeningnr NL15 RABO 0153 1666 65 tnv  
Par. St. Jacobus de Meerdere, Enschede

In geval van pastorale nood: 06 - 81 27 49 95  
b.g.g.: 06-20 87 48 66

**Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22**

E-mail: [uitvaart@katholiekenschede.nl](mailto:uitvaart@katholiekenschede.nl)

**Misintenties:** uiterlijk woensdag via  
[misintenties@katholiekenschede.nl](mailto:misintenties@katholiekenschede.nl)  
of bel met het secretariaat van de  
betreffende kerk, zie pagina 2.

Pastoor Patrick Kuipers  
06 - 81 27 49 95  
[p.kuipers@rkzuidoosttwente.nl](mailto:p.kuipers@rkzuidoosttwente.nl)

Pastor W. Rekveld, priester-assistent  
06 - 20 87 48 66  
[w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl](mailto:w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl)  
Vrij op maandag

Pastoraal werker F. de Heus  
06 - 30 09 88 33  
[f.deheus@rkzuidoosttwente.nl](mailto:f.deheus@rkzuidoosttwente.nl)  
Vrij op donderdag

Pastoraal werkster J. van den Bosch-van Os  
06 - 13 64 67 17  
[j.vandenbosch@rkzuidoosttwente.nl](mailto:j.vandenbosch@rkzuidoosttwente.nl)  
Werkdagen: maandag, dinsdag en  
donderdag

# Pelgrim

maart/april 2026/3

26 maart - 23 april

## Inhoud

- 2 St. Jozef - H. Jacobus colofon**
- 5 Voorwoord van pastor Frank de Heus**
- 7 Paastriduüm in de St. Jozefkerk**
- 10 Aanstelling Sander Harperink als kerkmusicus**
- 16-17 Vieringenrooster mét agenda voor kinderen**
- 21 Symboliek van de Palmpaasstok**
- 24-25 Van het Bestuur**



# Thank you



2e Woensdag van Maart zet Post NL haar post-en pakketbezorgers in het zonnetje.

Wij sluiten ons daar graag een keertje bij aan, want ook onze parochiebladbezorgers verdienen een applaus!

Dankzij hun inzet, in weer en wind, blijft het nieuws stromen en blijft iedereen betrokken.

Mede door een financiële bijdrage van het bestuur konden wij onze bezorgers verrassen. Als bedankje kregen ze allemaal een zakje met paaseitjes.

Allemaal **fijne Paasdagen!**

*Redactie,  
Annelies, Clara, Ietje en Ine*





## Pasen Lentefeest?

'We vieren Lentefeest'. Geen Pasen meer? Nee, lentefeest. Dat is waar de samenleving naar neigt.

Het komt je tegemoet in reclames van bedrijven, die winst moeten maken. Dan bepalen geldstromen de weg die men gaat, en wij stemmen met onze voeten of onze portemonnees. En natuurlijk, het is heerlijk dat de lente er weer aan komt.

Afgelopen week op mijn vrije dag dacht ik: 'Deze dag ga ik ook echt eens een keer vrij houden'. Het was heerlijk weer. Ik ben de hele dag de tuin in gedoken, met het laatste snoeiwerk bezig geweest en heb alles op orde gemaakt. Ik zie het aan alle knoppen van bomen en struiken. Ze staan op springen of komen al uit.

Toch heeft een christen nog wat meer te vieren, dan alleen de komst van de lente. Want de lente roept iets bij ons op, dat dieper gaat dan het leven zelf. We raken aan het geheim, dat als we op een dood spoor zitten in ons leven, er een kracht voelbaar kan worden, die ons er bovenop helpt. Christenen zijn zich bewust, dat het met de dood niet ophoudt. Ergens, op één of andere manier, is er een goede God, die ons opvangt. En dat vieren we met Pasen.

Natuurlijk, het graf van Jezus was leeg. In de Bijbel kun je lezen, hoe zelfs de eigen volgelingen van Jezus zich afvroegen, waar men het lichaam van Jezus had neergelegd. De gedachte ging, dat het gestolen was. We weten gewoonweg niet wat er gebeurd is. Dat is een historisch feit. Maar de betekenis en symboliek van het lege graf stijgen boven die geschiedenis uit. Telkens weer merken mensen, dat God hen zelfs in zeer



moeilijke omstandigheden niet in de steek laat en dat ze er doorheen komen.

Zo herinner ik mij, dat wij ooit Pasen vierden in Zuytvenne, een zorgcentrum in Zutphen. Mijn collega Riekje Rijk ging voor. Onder de aanwezigen waren veel bewoners, een flink aantal dementerend, met hun familie. Er waren een man en een vrouw op leeftijd. Zij was zwaar dement. Zij sprak niet meer. De communicatie was heel moeilijk. We sloten de viering af met het 'U zij de Glorie'. En wat gebeurde er? Zij zong uit volle borst mee! Vanuit het niets! Dat was voor haar man en iedereen, die erbij was een emotioneel moment.

Dat was Pasen, opstanding!

Ik wens U **goede Paasdagen** toe én vrede en alle goeds!

*Pastor Frank de Heus*



Kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, heeft pastoor drs. P. Kuipers STL van de samenwerkende parochies St. Franciscus van Assisië (Haaksbergen e.o.), St. Jacobus de Meerdere (Enschede) en Maria Vlucht (Losser e.o.) benoemd als bisschoppelijk vicaris van het vicariaat Deventer. Hij volgt daarmee pastoor J.M. Meneses Santiago op. De benoeming gaat in op 1 maart 2026 en betreft een aanstelling voor 0,4 fte.

De resterende tijd blijft pastoor Kuipers werkzaam als pastoor in de drie samenwerkende parochies. Deze benoeming is, namens de aartsbisschop en de bisdomstaf, in de zondagsvieringen van 28 februari en 1 maart bekendgemaakt in de desbetreffende parochies.

De bisdomstaf verwelkomt pastoor Kuipers van harte in haar midden en wenst hem Gods zegen voor zijn nieuwe verantwoordelijkheden



# Beste parochianen,

Met eerbied en verwachting gaan wij het Paastriduüm tegemoet: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake. In deze heilige dagen gedenken en vieren wij het lijden, sterven en de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. Het Paastriduüm vindt dit jaar geheel plaats in de St.-Jozefkerk te Enschede.

## Witte Donderdag: rustaltaar en aanbidding

Na de viering op Witte Donderdag wordt het rustaltaar ingericht in de Mariakapel van de St.Jozefkerk. Het Allerheiligste wordt daarheen overgebracht, zodat wij in stilte en aanbidding kunnen waken met de Heer.

U bent van harte welkom om te komen bidden en waken op Witte Donderdag. Aanbidding is mogelijk tot 22.00 uur.

## Toegang en praktische aanwijzingen (geldt voor het gehele Paastriduüm)

**Om de rust en eerbied tijdens het Paastriduüm te bewaren, geldt gedurende Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake het volgende:**

- De ingang aan de parkeerzijde is afgesloten.
- U kunt de kerk betreden via de hoofdingang aan de voorzijde.
- Voor toiletgebruik kunt u gebruikmaken van de toiletten bij de tweede sacristie.

Wij vragen u om in de kerk, en in het bijzonder rond de Mariakapel, de stilte te bewaren en elkaar te helpen om deze dagen en vieringen waardig te laten verlopen.

Wij hopen u in deze heilige dagen te ontmoeten, in gebed, in liturgie en in de stille aanbidding.

**Met vriendelijke groet,  
in verbondenheid met Christus,**

***Koen Kuijpers***



## “Goddelijke gastvrijheid”

Vrouwen voor Vrede Enschede hebben onlangs besloten, een bijdrage te willen doen aan het Kerkasiel in Kampen. We hebben besloten daar een Vredesviering aan te bieden met nadruk op Valentijnsdag (liefde, bevrijding, vergeving) en dit aan te vullen met het voorlezen van verhalen, gedichten, liederen en gebeden.

En zo vertrokken we op zaterdag 14 februari naar Kampen. Helaas waren op die dag twee mensen van onze groep ziek en was de groep iets kleiner dan verwacht. Dus moesten ook de taken herverdeeld worden.



We werden heel vriendelijk ontvangen met koffie en koek, in de ruimte voor de kerk 'De Open Hof' en ons werd verteld hoe de mensen hier de zaken regelen. 'Rond de klok van 24-uur' is hier al langer dan een jaar, een groep mensen aanwezig die niet alleen zorgt voor viering en gebed, maar ook voor opvang van de gasten en de mensen die voorgaan. En natuurlijk moet daarnaast ook het gezin goed worden opgevangen en verzorgd. M.n. voor de kinderen moet het erg moeilijk zijn, om zo lang op een vaste plek te verblijven en afhankelijk te zijn van anderen en te wachten op een positieve uitslag. Maar de mensen slaan zich er geweldig doorheen en zijn dankbaar dat zovelen zich inzetten voor een goede toekomst voor hen.

Wij hadden een goed programma om onze 2 uur vol te maken. Het programma bestond uit 4 delen.

### **Deel 1. Gastvrijheid is GELOOF: samen vieren in het huis van God**

We zingen gezamenlijk het openingslied: Vrede voor jou, hierheen gekomen.

Daarna gaan we verder met de viering, waarin we o.a. bidden:

"God van Vrede, U roept ons hier bijeen vanuit een wereld vol tumult en geweld. U vraagt onze aandacht voor allen die lamgeslagen en woordeloos zijn gemaakt. U nodigt ons uit om nabij te zijn aan allen die een beroep op ons doen: de vluchteling kloppend aan onze deur, de verre mens voor wie wij slechts kunnen bidden. Daarom zijn wij vandaag hier, in De Open Hof, speciaal voor de familie Babayants. Geef ons een luisterend oor en een open hart opdat ons bidden richting krijgt en onze handen kracht ontvangen om te doen wat U van ons verlangt, met de gaven en talenten die ieder van ons van U gekregen heeft."

Gebeden en lezingen wisselen elkaar af, en ook een overweging ontbreekt niet.

De tussenzang: Ubi caritas et amor, Deus ibi est, is een verbinding tussen de verschillende onderdelen. Een deelnemer uit de kerk, zingt het vóór, de gehele kerk herhaalt het.

We bidden de geloofsbelijdenis en voorbeden, waarbij we niet alleen de familie Babayants extra gedenken, maar ook onze zieke groepsgenoten.

Na het 'Onze Vader' en 'de vredeswens' sluiten we dit deel af met het lied:  
Zo vriendelijk en veilig als het licht.

We houden een kleine pauze en gaan dan verder met deel 2:

### **Gastvrijheid is HOOP: waar een nieuw begin kan worden gemaakt**

Hierbij vertelt Yasmin Haidar, gevlucht uit Syrië met haar man en hun kleine zoon, het persoonlijke verhaal van hun vlucht uit Syrië. En over hun moeilijke begin, te leven tussen twee culturen. Maar ..., uit alles blijkt, dat het prima gelukt is. Ze spreekt voorbeeldig Nederlands, ze hebben een



eigen zaak en Yasmin heeft een betaalde baan waarin ze jonge moeders behulpzaam is bij de opvoeding. Over haar ervaringen heeft zij een boek geschreven, waaruit zij ook een verhaal heeft voorgelezen. Bij dit deel eindigen we met een gebed, waarin o.a. gebeden wordt: 'Zo worden wij mensen opgeroepen om niet voorbij te leven aan de familie Babayants die een menswaardig bestaan onthouden wordt, aan vluchtelingen wereldwijd die geen levensperspectief hebben.' We sluiten af met het lied: Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede.

We gaan verder met deel 3.

### ***Gastvrijheid is LIEFDE: waar geen grenzen zijn***



Hierbij draagt Sabine van den Bulk het gedicht voor: - Voor vrede en liefde - Dit wordt vervolgd met een verhaal: de legende van de Jezusberg. Dit is een verhaal over open grenzen, waar mensen ongestraft en ongebroken hun weg kunnen gaan.

Dan volgt er een lezing, een navertelling: Ook hier spreekt de liefde: "Ik geef jullie ook mijn vrede", zegt Jezus. "Het is een cadeau aan jullie. Het is niet de vrede zoals in de gewone wereld. Het is vrede die je in je hart meedraagt. Die helpt jullie om goed te zijn voor andere mensen. Die helpt jullie om niet bang, maar juist moedig te zijn. Die vrede is voor altijd! Zo kunnen jullie blij zijn dat Ik naar Mijn Vader ga, en erop vertrouwen dat Ik terugkom."

Dan is het tijd voor het 4e en laatste deel:

### ***Gastvrijheid is AANDACHT: een plaats aan tafel***

Op de voorkant van het boekje staat het icoon, daterend van rond 1410, van de Russische monnik Andrej Roeblov: het verbeeldt de Heilige Drie-eenheid. Deel 4 is een toelichting op deze icoon. De kernboodschap is: God komt van Genesis tot de Apocalyps met een dynamische kracht binnen in het leven van mensen. Ook in ons leven hier en nu. Christus is het brandpunt in dit grote verhaal. In hem komen de lijnen samen en vertrekken ze weer met ongehoorde energie. God de Vader is de geheel Andere die tegenover ons is. God de Zoon is het mensgeworden Woord die voor ons komt. God de Geest is Gods liefde en kracht die in ons is en in de wereld. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.



We eindigen met de zending en de zegen en we zingen: Vrede wens ik je toe!

Omdat het nog niet helemaal tijd is, leest Yasmin ons nog een verhaal uit Syrië voor, dat ze zelf geschreven heeft.

We wensen de kinderen Babayants en alle 'gewortelde' kinderen in Nederland een heel spoedig 'generaal pardon', en dragen de viering en de kaars aan de volgende mensen over om hun viering te houden, zodat de doorlopende kerkdienst vervolgd kan worden!

*Tiny Hannink*





Aanstelling **Sander Harperink** als kerkmusicus.

In onze parochie weten we ons gezegend met verschillende koren die vanuit verschillende achtergronden en met een divers muzikaal repertoire de liturgie ondersteunen.

Wij zijn dankbaar voor de kwaliteit en de trouwe inzet van onze koren, dirigenten en musici. De liturgie wordt al jarenlang met zorg gedragen, en dat waarderen wij zeer

Met ingang van 1 februari 2026 is Sander Harperink aangesteld als coördinerend kerkmusicus van onze parochie. De aanstelling van Sander is bedoeld als een stap in verdere afstemming en ondersteuning binnen een groeiende parochie. Sander krijgt een coördinerende én uitvoerende rol. Hij blijft zelf muzikaal bijdragen in de vieringen en wordt daarnaast een praktisch aanspreekpunt voor koren en musici. Denk aan het stroomlijnen van communicatie, het ondersteunen bij repertoireafstemming waar nodig en het bevorderen van samenhang tussen de verschillende muziekpraktijken binnen onze parochie, steeds in afstemming met pastoor Kuipers.

Op korte termijn volgt een gesprek met vertegenwoordigers van de koren om werkafspraken en samenwerking rustig en zorgvuldig te bespreken, zodat bestaande goede praktijken behouden blijven en waar mogelijk eenvoudiger worden georganiseerd.

Wij danken **Sander** voor zijn bereidheid deze verantwoordelijkheid op zich te nemen en wensen hem Gods zegen toe in zijn dienst aan de liturgie.

Hartelijke groeten,

*Koen Kuijpers, Vice-voorzitter*



# Verstilling

Het voorjaar is gekomen. Een troost in deze moeilijke tijden. Hoopvol kijken naar de bloemen die tevoorschijn komen. We zijn op weg naar Pasen. Een tijd van bezinning. Stil worden in jezelf. Vorig jaar zijn we in een groepje begonnen met het beluisteren van een podcast. Over het leven van Jezus, zoals beschreven in het Johannes-evangelie. We verdiepten ons in de zogenaamde "Ik ben.....woorden". Na het beluisteren van de podcast, met stilte, muziek, een rustige vertelstem, gingen we met elkaar in gesprek. Eerst wat aarzelend, zoekend. Woorden en beelden stemden tot nadenken. Raakten ons. Allerlei emoties kwamen voorbij. Jezus volgen is niet zo vanzelfsprekend. Je moet als het ware over het water durven lopen. Vertrouwen hebben. We begonnen met gebed en sloten af met gebed. Stil gingen we naar huis.

Dit jaar zijn we begonnen met het beluisteren van enkele psalmen. Oude teksten, verrassend actueel. Wat zeggen ze ons? De psalm op de eerste avond in deze veertigdagentijd was psalm 19. Een hymne gericht op de mens, op heel de schepping, om de weg van de Heer te volgen. Kees Waayman vertaalt als volgt:

**De wijzing van Wezer gaaf, terugkeer voor de ziel.  
De getuigenis van Wezer hecht, wijsheid voor verlok-baren.  
De bekommernissen van Wezer recht, vreugde in het hart,  
Het gebod van Wezer zuiver, licht in de ogen.  
De schroom voor Wezer rein, immer gesteld.  
De schikkingen van Wezer hecht, een bewaring.**

De psalm op de tweede bijeenkomst was psalm 55, een klaag-en smeek-psalm. De klager in de psalm, een stadsbewoner, woont in een vijandige omgeving. Zijn vrienden zijn zijn vrienden niet meer. Hij voelt zich eenzaam, verraden. Hoe blijf je dan hoopvol? Wie kun je nog vertrouwen? Dat gaat met vallen en opstaan. Vooral met opstaan, steeds maar weer. Laten we die kracht elkaar toewensen. Daartoe zij Gods rijke zegen met je. Zevenvoudig zij zijn heilzame zegen:

**De zegen van vertrouwen moge je vervullen  
De zegen van de hoop moge je doordringen.  
De zegen van de liefde moge in je hart wonen.  
De zegen van de gerechtigheid moge je gedachten vernieuwen.  
De zegen van het verstand moge je in je keuze begeleiden.  
De zegen van de sterken moge je bemoedigen in je doen en laten.  
De zegen van de matigheid moge je bezielen.**

**De levende en trouwe God moge je zegenen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  
Amen.**

**Zalig Pasen.**

**Lies van Veldhoven**



# Vorbereidingen Eerste H. Communie in Enschede - Losser - Haaksbergen

## Project 'Door de Poort': Speuren in de kerk en samen eten...

In de eerste week van maart kwamen de communicanten en hun ouders bijeen voor de zevende les van het communieproject. We startten met speurtochten en rondleidingen door de kerk. Ter plekke werd verteld over de kleuren van de liturgische kleding en de voorwerpen die in de viering worden gebruikt. In Losser mochten de kinderen zelfs achter de dikke deur van de kluis een kijkje nemen. In de kerk maakten zij een rondje langs de beelden van onder andere Sint Joris en Sint Franciscus, de glas-in-loodramen, het altaar, de doopvont, de Paaskaars en de kruisweg. In de Mariakapel werd een kaarsje voor iemand opgestoken. Tot slot werd het wierookvat aangestoken en maakten de kinderen kennis met de geur van wierook.

In Losser gingen we met z'n allen naar de parochiezaal, waar allerlei lekkernijen klaarstonden die de ouders hadden meegenomen. In Enschede net zo. In Haaksbergen werd een broodmaaltijd genuttigd. Het thema van deze les was 'Land van genoeg'. Het verhaal van de vijf broden en de twee vissen werd voorgelezen en na het bidden van het Onze Vader werd er samen gegeten. Er was genoeg voor iedereen.

*Pastor Frank de Heus*



## 9 mei Voorstelling Maria Magdalena in De Lutte

Het verhaal van Maria Magdalena' is een muzikale voorstelling waarin we haar leven volgen vanaf het moment dat Jezus aan het kruis sterft.

Maria Magdalena is een Bijbelse figuur in het Nieuwe Testament en wordt beschreven als een volgeling van Jezus.

Zij was getuige van de kruisiging en degene die als eerste het nieuws over de opstanding van Christus verspreidde. In de mannenwereld van toen was het moeilijk je als vrouw te doen gelden.

In de afgelopen eeuwen zijn er diverse verhalen en mythen over haar ontstaan. In deze voorstelling is hier één verhaal van gemaakt. De dialogen worden afgewisseld met hedendaagse popmuziek.

Zie ook [www.hetverhaalvanmariamagdalena.nl](http://www.hetverhaalvanmariamagdalena.nl)



Kaarten zijn voor € 10,- (contant) te koop en kunnen vooraf gereserveerd worden, daarvoor kunt u mailen of bellen met: [secretariaat@lumenchristi.nl](mailto:secretariaat@lumenchristi.nl) of **0541-35 35 51** (van 09.00 tot 11.00 bereikbaar).

U kunt de kaarten op de avond van de voorstelling tussen 18.30 uur en 19.00 uur aan de deur van de kerk ophalen.

Ook kunt u kaartjes kopen bij De Tourist Info De Lutte, Plechelmusstraat 14, De Lutte, tel:

**0541-551160, [info@visitdeluttelossier.nl](mailto:info@visitdeluttelossier.nl)**

(ma- vr 9.00-16.30 uur en zaterdag 10.00-13.00 uur)

Voor de voorstelling is er een vrije plaatskeuze. U krijgt geen specifieke plek toegewezen. Er zijn een beperkt aantal rolstoelplaatsen beschikbaar.

Maakt u gebruik van een rolstoel? Laat ons dit weten.

Tijd: **19.30 tot 21.00 uur** ( geen pauze ), vanaf 18.30 zijn de deuren van de kerk open.

Locatie: H. Plechelmuskerk, Plechelmusstraat 7, 7587 AL De Lutte



### In memoriam Frits Heijne (11-08-1935 - 11-03-2026)

Het kwam niet onverwacht, maar toch.... Met het telefoontje van Wies Heijne werd werkelijkheid wat we al een paar weken aan zagen komen. Frits is overleden. 90 jaar oud. Met zijn onuitputtelijke kennis over de bouw en inrichting van de H. Jacobuskerk, maar ook over zijn stad Enschede, wist hij jarenlang heel veel bezoekers te boeien. Dan zag je hem met een groep door de binnenstad lopen, dan weer enthousiast vertellen over alles wat er in de H. Jacobuskerk te zien is. Zijn kerk. Als 8-jarig jongetje was hij er al misdienaar. Het is zijn hele leven lang een vertrouwde plek voor hem geweest.

Vele jaren regelde Frits dat de kerk in de zomermaanden op zaterdagmiddag voor bezoekers open kon zijn. De kerkgidsen werden geïnstrueerd en Frits zat vaak tevreden op een stoel toe te kijken. Teller in de hand. Steevast de volgende ochtend: "Weet je wel hoeveel bezoekers er zijn geweest?"

Enthousiast en trots.

Daarnaast heeft hij samen met Wies, zijn rots in de branding of zoals hij het zelf vaak zei: "Ik bin zo wies met mien Wies", voor de koffie gezorgd in het parochiehuis. Of dat nu na concerten in de avond, of na vieringen op de zondagochtend was. Ze waren er altijd, de koffie stond steevast klaar. Einde van een tijdperk. Na een periode van ziekte heeft Frits het leven en alles wat hem zo dierbaar was los moeten laten. Wij wensen Wies, kinderen en kleinkinderen veel sterkte, maar weten ook zeker dat, net als bij ons, bij de gedachte aan Frits er een mooie glimlach zal komen.

Want er is veel om te herinneren. En dat stemt dankbaar.

*Namens allen die verbonden zijn met de H. Jacobuskerk, Hetty Mulder*

# In Memoriam

## - Zuster Amata Lansman O.P. -



Louise Theresia Maria Lansman werd op 30 juli 1927 geboren in Zutphen als een-na-jongste in een warm gezin van tien kinderen. Al op jonge leeftijd bleek haar zorgzame en toegewijde karakter. Ze hielp haar vader in de damesconfectiezaak en fietste 's avonds naar Brummen om tekenlessen te volgen. Haar talent werd herkend en men adviseerde haar om naar de kunstacademie te gaan. Door de omstandigheden van die tijd is die droom niet uitgekomen, maar haar liefde voor kunst is haar hele leven gebleven.

In 1953 trad ze in bij de Dominicanessen van het St. Catharina-apostolaat in Zwolle en nam de kloosternaam Amata aan — 'de beminde'. Een naam die zij haar leven lang meer dan waarmaakte. In 1957 kwam zij naar Enschede, waar zij zich met hart en ziel inzette voor de mensen in de St. Jacobusparochie.

Als maatschappelijk werkster bezocht zij talloze gezinnen die het moeilijk hadden. Op haar solex reed zij door de wijken De Krim en Het Overschot, waar armoede en sociale nood vaak schrijnend waren. Ze gaf naailessen aan moeders en nam kinderen mee naar de kinderboerderij, om hen momenten van zorgeloosheid te geven. In de jaren van crisis, wederopbouw en de ondergang van de textielindustrie stond zij naast de mensen die haar het hardst nodig hadden.

Toen zij in 1992 haar werkzaamheden beëindigde, betekende dat allerm minst dat zij stil ging zitten. Zij volgde opleidingen aan de AKI in tekenen, schilderen, publiciteit en grafische vormgeving en verdiepte zich daarnaast in beeldhouwen, fotografie, etsen en porseleinschilderen. Muziek was eveneens een grote liefde: orgel, piano, gitaar en fluit brachten haar vreugde en rust. Zelf verwoordde zij het eens treffend: "Schilderen zorgde voor evenwicht in mijn leven. Daarmee kon ik een andere wereld creëren — een gelukkige wereld met humor en kleur."

Tot het laatst toe bleef zuster Amata nauw verbonden met onze parochiegemeenschap. Ze was een vertrouwd gezicht bij de wekelijkse zondagsvieringen en bij de koffie na afloop. Altijd opgewekt en kordaat, met een vriendelijk woord voor iedereen. Ze bleef vol plannen en dromen, onder andere voor de inrichting van het grote huis aan de Lasondersingel, en keek ernaar uit om volgend jaar haar honderdste verjaardag te vieren. Helaas heeft ze dat moment niet meer mogen meemaken. Ze overleed op donderdag 5 maart 2026.



Bijna zeventig jaar lang heeft Zuster Amata zich met liefde en toewijding ingezet voor talloze mensen in Enschede en binnen onze parochie. Wij danken God voor haar leven en bidden dat zij mag worden opgenomen in Zijn hemelse heerlijkheid.

*Pastoor Patrick Kuipers*



# KRONIEK

## OVERLEDENEN

09-02-2026	Bernardus J.M. Damhuis, 81 jaar, e/v F.J. Damhuis-Kooij
09-02-2026	Gertrud J. Berendsen-Tönnessen, 90 jaar, w/v dhr. Berendsen
10-02-2026	Johannes A. Stam, 87 jaar, w/v G.A.G. Stam-Kok
14-02-2026	Charles J.G.M. Palmen, 85 jaar, e/v W.H.J. Palmen-de Jager
16-02-2026	Gerda M.P. Hoekman-van Os, 90 jaar, w/v dhr. Hoekman
15-02-2026	Cornelia E. van Bennekom-Dumee, 90 jaar, w/v dhr. Van Bennekom
21-02-2026	Johanna M. Jongebreur-Bianchi, 95 jaar, w/v dhr. Jongebreur
02-03-2026	Ivo H.T. Visser, 79 jaar, e/v P.W.M. Visser-Minkels
05-03-2026	Zr. Amata Lansman, 98 jaar
05-03-2026	Johanna H.M. Damhuis-Brookhuis, 85 jaar, w/v P.B. Damhuis
10-03-2026	Hendrika B. Hagemeyer-Klein Essink, 60 jaar, e/v W.A.H. Hagemeyer
11-03-2026	Frits Heijne, 90 jaar, e/v Wies Heijne-van Goethem

## DOPELINGEN

(In de St. Jozefkerk)

22-02-2026	<i>Avery Francisco Coster</i> , geboren op 19 september 2025, z/v Francisco Coster en Karlijn Kroep
------------	---



# vieringenrooster

waar	tijd	voorganger	soort viering	koor
<b>Zondag 29 maart</b> St. Jozefkerk (Let op! de klok is een uur vooruit gezet)	<b>Familie-zondag Palmpasen / deurcollecte voor de Bisschoppelijke Vastenactie</b> 11.00 uur	P. Kuipers	Eucharistie <i>Familieviering</i>	Kinderkoor JM
<b>Donderdag 2 april</b> St. Jozefkerk	<b>Witte Donderdag</b> 19.00 uur	P. Kuipers	Eucharistie	Schola
<b>Vrijdag 3 april</b> St. Jozefkerk H. Jacobuskerk	<b>Goede Vrijdag</b> 15.00 uur 15.00 uur	L. v. Veldhoven H. Mulder	Gebedsviering-Kruisweg Gebedsviering-Kruisweg	S. Harperink J. Kemp
St. Jozefkerk	19.00 uur	P. Kuipers	Viering van Woord en Communie <i>Kruisverering</i>	St. Jacobuskoor
<b>Zaterdag 4 april</b> St. Jozefkerk	<b>Stille Zaterdag / deurcollecte voor Parochiële Caritas Instelling</b> 18.15 uur	N. Jansen + B. Dieben	Gebedsviering <i>Viering Vuur en Water</i>	All Together
St. Jozefkerk	20.30 uur	P. Kuipers	Eucharistie <i>Paaswake</i>	BJK
<b>Zondag 5 april</b> H. Jacobuskerk	<b>Eerste Paasdag / deurcollecte voor Parochiële Caritas Instelling</b> 11.00 uur	P. Kuipers	Eucharistie + kwd <i>internationale mis</i>	St. Jacobuskoor
<b>Maandag 6 april</b> <b>Gerardus Majellakerk te Overdinkel</b>	<b>Tweede Paasdag</b> <b>10.00 uur</b>	<b>W. Rekveld</b>	<b>Eucharistie</b>	<b>Samenzang</b>
<b>Zondag 12 april</b> St. Jozefkerk	<b>2e zondag van Pasen</b> 11.00 uur	W. Rekveld	Eucharistie	Schola
<b>Zondag 19 april</b> H. Jacobuskerk	<b>3e zondag van Pasen - Familie-zondag</b> 11.00 uur	P. Kuipers	Eucharistie	BJK
<b>Zondag 26 april</b> St. Jozefkerk	<b>4e zondag van Pasen / deurcollecte Roepingenzondag</b> 11.00 uur	W. Rekveld	Eucharistie + kwd <i>doopviering</i>	St. Jacobuskoor
<b>Zaterdag 2 mei</b> St. Jozefkerk	<b>5e zondag van Pasen</b> 19.00 uur	W. Rekveld	Eucharistie	Samenzang
<b>Zondag 3 mei</b> H. Jacobuskerk	<b>5e zondag van Pasen</b> 11.00 uur	P. Kuipers	Eucharistie + kwd <i>internationale mis</i>	Samenzang
<b>Zondag 10 mei</b> St. Jozefkerk	<b>6e zondag van Pasen</b> 11.00 uur	W. Rekveld	Eucharistie	Schola
<b>Donderdag 14 mei</b> H. Jacobuskerk	<b>Hemelvaart</b> 11.00 uur	W. Rekveld	Eucharistie	Schola





## Pastor Rekveld viert zijn emeritaat

Op zondag 1 maart is parochievicaris Willy Rekveld 75 jaar geworden. Dat betekent dat hij met emeritaat is gegaan. Wel zal hij als priester-assistent aan onze drie samenwerkende parochies verbonden blijven en zullen we nog een beroep op hem kunnen blijven doen.

Om deze bijzondere mijlpaal niet onopgemerkt voorbij te laten gaan zal er op **tweede Paasdag, maandag 6 april, een speciale eucharistieviering zijn in de H. Gerardus Majellakerk in Overdinkel waarin pastor Rekveld zal voorgaan. De viering begint om 10.00 uur.**

In de andere kerken van onze regio zal er die dag geen eucharistieviering zijn, zodat iedereen in de gelegenheid wordt gesteld bij deze viering in Overdinkel aanwezig te zijn. Het is ook het moment waarop wordt stilgestaan bij het feit dat hij op 1 maart ook 12,5 jaar in onze samenwerkende parochies werkzaam is.

Na afloop van de viering is er koffie en thee en bent u in de gelegenheid pastor Rekveld te feliciteren met beide bijzondere jubilea.

*Namens het pastoraal team en de parochiebesturen,  
Pastoor Patrick Kuipers*

### Kinderagenda

**Zondag 29 maart: Familiezondag Palmvasen: 09.30 uur palmpasensterken maken en aansluitend om 11.00 uur viering in de St. Jozefkerk**

**Zondag 5 april: Paasontbijt om 09.30 uur in het Parochiecentrum bij de Jozefkerk, om 10.30 uur gezamenlijke wandeling naar de H. Jacobuskerk voor de eucharistieviering om 11.00 uur.**

**Aanmelden verplicht, zie achterpagina en pagina 20 van deze Pelgrim.**

**Zondag 26 april**

**Kinderwoorddienst in de St. Jozefkerk, tijdens de viering van 11.00 uur.**

## Vieringen door de week

Dinsdag 19.30 uur Rozenkransgebed in Parochiehuis Jacobuskerk  
Woensdag 09.30 uur St. Jozefkerk  
Donderdag 09.30 uur Parochiecentrum Jozefkerk (groep De Roef)  
Donderdag 09.30 uur Verrijzeniskerk  
Donderdag 18.00 uur H. Jacobuskerk - aanbidding met biechtgelegenheid  
Donderdag 19.00 uur H. Jacobuskerk - eucharistieviering  
Vrijdag 09.30 uur H. Jacobuskerk



## Openingstijden dagkapellen

H. Jacobuskerk dagelijks 10.00-17.00 uur rolstoeltoegankelijk

## Vieringen in de verzorgingshuizen

Ariensstaete	vrijdag	19.00 uur
De Eschpoort	elke zondagavond	18.00 uur afwisselend RK en protestants (voor bewoners van de Eschpoort en bewoners van Het Korteland)
Florapark	1e dinsdag van de maand	09.30 uur
De Posten	2e vrijdag van de maand	10.00 uur
Arienshuis (Glanerbrug)	zaterdag	18.00 uur afwisselend eucharistie/ woord-communieviering/oecumenische viering

In de andere verzorgingshuizen wordt niet gevierd of ontbreekt informatie.

## Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Elke zondag om 10.00 uur in het Helmertheater van Mediant,  
Broekheurnering 1050, Enschede. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten  
en koffie of thee te drinken.

Kijk voor informatie op: [www.ogh-enschede.nl](http://www.ogh-enschede.nl)

## Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal Elke zondag 11.00 uur

## Coventry gebed in De Wonne

Gebed voor Vrede en verzoening: ledere vrijdag 13.15 - 13.30 uur  
Daarna drinken we een kop koffie of thee.



# Zwanenhoflezing 14 april 2026

## Waarom de samenleving de kerk nodig heeft – over taal, vaardigheid en hoop.

Deze Zwanenhoflezing zal in april gegeven worden door prof.dr.ir. Mieke Boon. Zij is hoogleraar aan de Universiteit Twente, gespecialiseerd in wetenschapsfilosofie en de rol van kennis in complexe maatschappelijke vraagstukken.

Zij noemt zichzelf ongelovig maar vanuit haar wetenschappelijke achtergrond en persoonlijke zoektocht komt zij tot een verfrissende kijk op het kerk-zijn in onze tijd.

In haar lezing onderzoekt zij hoe de kerk — juist in een tijd van grote maatschappelijke onzekerheid, versnelling en richtingloosheid — een plaats kan zijn waar zorg, mededogen, menselijke waardigheid en het streven naar een beter zelf centraal staan.

Daarmee is het een plaats van hoop. Hoop als kracht die motiveert om verantwoordelijkheid te nemen en te blijven zoeken naar manieren waarop ieder mens kan bijdragen aan een rechtvaardiger, menselijker samenleving. De kerk kan, ook voor mensen die zich ongelovig noemen, ruimte bieden om te oefenen in waardigheid, verbondenheid en hoopvol handelen.

U bent van harte welkom bij deze lezing en de uitwisseling daarna!

De Zwanenhoflezingen zijn een initiatief van Stichting Zwanenhofvieringen <https://zwanenhofviering.nl/> en Landgoed de Zwanenhof, <https://www.zwanenhof.com/> waarmee we stilstaan bij onderwerpen op het grensvlak van samenleving en levensbeschouwing.

**Datum: Dinsdag 14 april 2026**

Tijd: Inloop **vanaf 19 uur**,  
lezing en uitwisseling van 19.30 uur tot 21.30 uur

**Plaats: Landgoed de Zwanenhof,  
Retraitehuisweg 6, 7625 SL Zenderen**

Kosten: 10 euro, deelnemers tot en met 25 jaar gratis.

Aanmelden: (verplicht!) via  
**[receptie@zwanenhof.com](mailto:receptie@zwanenhof.com)**

Eventueel telefonisch: **074-2659525**

Na aanmelding ontvangt u een link om te betalen.



## Kinderwoorddienst St. Jozefkerk/H.Jacobuskerk

tijdens de viering van 11.00 uur



### Zondag 29 maart, **Palmpasen**

Deze zondag is een **Familiezondag**. Om 09.30 u beginnen we met het maken van de Palmpasenstokken. Ook de ouders zijn van harte welkom om mee te helpen. Koffie en thee staan voor jullie klaar.

Om 11 uur vieren we met de hele parochie Palmpasen in de St. Jozefkerk.

### Wil jij ook een palmpasenstok maken?

Omdat we op zondag de palmpasenstokken maken, moeten we de materialen van tevoren kopen.

Op zondag kunnen we niet even snel naar de bakker en de bouwmarkt. Daarom is het belangrijk dat jij wordt aangemeld via

[kinderwoorddiensten@katholiekenschede.nl](mailto:kinderwoorddiensten@katholiekenschede.nl), zodat we voor alle kinderen een stok en een broodhaantje hebben.

Per kind vragen we 3 euro om de kosten te dekken.



### Eerste Paasdag

We beginnen deze zondag **om 09.30 u met het Paasontbijt** in het parochiecentrum bij de Jozefkerk. Inloop vanaf 09.00 u. Wil jij er ook bij zijn? Meld je aan via [pastoraatgroep@katholiekenschede.nl](mailto:pastoraatgroep@katholiekenschede.nl) (vóór donderdag 2 april) of schrijf je in op de intekenlijsten die in het parochiecentrum (Jozefkerk) en in de parochiezaal (Jacobuskerk) hangen.

Om 10.30 uur wandelen we naar de Jacobuskerk.

Om **11.00 u begint de internationale mis in de Jacobuskerk**. Er is een kinderwoorddienst, waarin we in het Evangelie lezen dat Maria Magdalena ziet dat het graf van Jezus leeg is.



### Zondag 26 april, **4e zondag van Pasen**

Thema: Hij roept je bij je naam

Jezus is de Goede Herder. Hij kent jou. Hij roept jou bij jouw naam en houdt van iedereen evenveel.

Locatie: Jozefkerk

## De symboliek van de palmpaasstok

Een palmpaasstok, ook wel palmpasenkruis, bestaat uit twee stokken in de vorm van een kruis. Veel kinderen maken een palmpaasstok voor het feest van Palmpasen, dat wordt gevierd op de zondag voor Pasen. Op deze zondag, Palmzondag genoemd, lopen kinderen met hun versierde palmpaasstokken in optocht over straat. Na afloop worden de palmpaasstokken weggegeven aan zieken of ouderen. Maar wat is nu precies de betekenis van de palmpaasstok?

**Buxustakjes:** deze staan symbool voor de palmtakken, waarmee de mensen langs de weg stonden toen Jezus Jeruzalem binnentrok.

**Houten kruis:** dit verwijst naar wat er op Goede Vrijdag zal gebeuren met Jezus, die zal sterven aan het kruis. Op Palmzondag weten de mensen dat nog niet, dan is het nog feest. Het kruis is nu nog verborgen onder de versiering.

**Versiering:** (crêpepapier) deze benadrukt het feestelijke karakter van de intocht.

**Broodhaantje:** dit verwijst naar het Laatste Avondmaal (het brood) en de haan zelf is de haan die straks, wanneer Jezus gevangen genomen is, zal kraaien als Petrus Jezus zal hebben verloochend. Ook verwijst de haan naar de paasmorgen, de ochtend van de Verrijzenis. De haan is de eerste die de paasmorgen begroet.

**Slingers van rozijnen of krenten:** deze verwijzen naar de wijn van het Laatste Avondmaal. Twaalf rozijnen verwijzen naar de twaalf apostelen.

**Pinda's:** aan de stok zouden 30 pinda's gehangen kunnen worden, die verwijzen naar de 30 zilverlingen die Judas krijgt voor het verraden van Jezus.

**Citroen of sinasappel:** deze verwijst naar de spons met zure wijn waar Jezus van mocht drinken.

**Eieren:** deze zijn een teken van nieuw leven en verwijzen zo naar de verrijzenis.



*Wil je zelf een palmpaasstok maken? Scan dan de QR-code voor een filmpje hoe je dit doet.*



## Uit de oude koker 11

In het parochiearchief is ook een grote fotocollectie aanwezig, afkomstig van alle parochies.

Van een aantal foto's is onbekend waar en wanneer ze zijn gemaakt en bij welke gelegenheid.

**Onderstaande foto is afkomstig uit het archief van de St. Janparochie.  
Het is een schoolfoto uit de jaren vijftig.  
Op de foto meester Reuver (hoofd der school)**

Herkent iemand nog mensen op de foto en weet iemand waar en wanneer deze foto is gemaakt? Graag uw reactie naar dit mailadres:  
Secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

Ook een telefonische reactie is welkom.  
Donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur: 053-4354808

**De foto hangt de komende maand ook uitvergroot in het  
parochiecentrum aan de Nieuwe Schoolweg.**

Bij voorbaat dank.

*Rien Tiehatten, beheerder archief*



**Agapè maaltijd**  
**Donderdag 2 april**  
**Parochiehuis Jacobuskerk,**  
**Walstraat Enschede**  
**18.00 uur**

De Agapèmaaltijd wordt vaak omschreven als een maaltijd onder vrienden, waarin de onderlinge verbondenheid in Christus tot uiting komt. De Agapèviering is een teken van onze verbondenheid met Christus en met elkaar en met hen die het in deze wereld moeilijk hebben om het hoofd boven water te houden. We delen dus op andere wijze brood en druivensap, gemaakt van het

goede van de aarde. Symbolen, die ons zo vertrouwd zijn!

**U dient zich voor deze maaltijd wel aan te melden**, uiterlijk dinsdag 31 maart. Dat kan via: [pastoraatgroep@katholiekenschede.nl](mailto:pastoraatgroep@katholiekenschede.nl) of telefonisch bij één van de leden van de organisatie: Tiny Hannink (06-28696426) of Annelies Tenbergen (053-4768667).



**EUROPA**  
**KINDER**  
**HULP** SINDS 1961

## **“Mag ik bij jou logeren?”** **Een waardevolle invulling van je zomer**

Elke zomer komen er honderden kwetsbare kinderen uit Frankrijk, België, Nederland en Duitsland op vakantie bij Nederlandse vakantiegezinnen. De kinderen, die thuis onder moeilijke omstandigheden leven, hebben dan de mogelijkheid om weer even onbezorgd kind te kunnen zijn.

Voor aankomende zomer zijn wij op zoek naar vakantiegezinnen, waar de kinderen zo'n twee weken kunnen verblijven. Er zijn nog altijd veel kinderen die nog geen plekje hebben en hopen op een uitnodiging van een gastvrij gezin. Het maakt niet uit of je alleenstaand of samenwonend bent en of je wel of geen kinderen hebt. Het belangrijkste is dat je een kwetsbaar kind een fijne onbezorgde tijd bij jou thuis wilt bieden.

Tijdens hun verblijf gaat het niet om dure uitjes, maar juist om meedraaien in het gezin, tijd en aandacht. Deze kinderen kunnen al erg genieten van samen een stuk fietsen, een spelletje doen of een middag knutselen.

Heb je tijd en ruimte om een kwetsbaar kind een onvergetelijke tijd te bezorgen? Dan kun je je **aanmelden via [www.europakinderhulp.nl](http://www.europakinderhulp.nl)**

Daar vind je ook meer informatie over het vakantieouderschap. Doe je mee?

Voor meer informatie kun je terecht bij [info@europakinderhulp.nl](mailto:info@europakinderhulp.nl)

## **Concert Grensland Overdag Koor**

Op 17 mei 2026 is er weer een prachtig concert van het Grensland Overdag Koor.

Het concert wordt uitgevoerd samen met de Griekse zangeres Vasiliki.

Dit concert vindt plaats in de **St. Jankerk**, Haaksbergerstraat 251, aanvang 14.30 uur, inloop vanaf 14.00 uur.

Samen maken we er een mooi concert van!





### Vastentijd: samen op weg naar Pasen

De Veertigdagentijd is een periode van inkeer en eenvoud, maar ook van hoopvolle toewending. In gebed, vasten en barmhartigheid richten wij ons opnieuw op Christus en op de vreugde van Pasen. Juist in deze tijd merken wij hoe waardevol het is om als parochie samen op weg te zijn, met alles wat ons gegeven is en met alles wat nog te groeien heeft.

#### **Parochieavond: in gesprek blijven**

Op 11 februari hebben wij een informele parochieavond georganiseerd. We zijn blij met de opkomst en dankbaar voor de vragen, opmerkingen en suggesties. Het was goed om elkaar te ontmoeten en open te spreken over wat leeft. Zoals die avond ook is gezegd: we blijven in gesprek. Wij willen luisteren, uitleggen en waar nodig bijsturen. Veranderingen vragen tijd, en goede samenwerking vraagt dat we elkaar blijven vinden in vertrouwen en heldere communicatie.

#### **Groei en nieuwe gelovigen**

We zien nog steeds veel nieuwe gezichten in onze kerken. Dat stemt dankbaar en het geeft ook verantwoordelijkheid. Bijzonder is dat we dit jaar een recordaantal catechumenen mogen begeleiden. Zij zullen tijdens de Paaswake worden gedoopt en gevormd. Dat is een groot teken van hoop, voor hen persoonlijk en voor onze parochie. We vragen u om hen mee te dragen in gebed en hen gastvrij te ontvangen, als nieuwe broeders en zusters in Christus.

#### **Kerkbalans: dank en vertrouwen**

De Kerkbalans loopt goed en lijkt voorsnog niet achter te blijven bij vorig jaar. Ook dat is bemoedigend. Dank aan ieder die geeft, en dank aan de vrijwilligers die dit mogelijk maken. In de komende tijd communiceren wij graag meer over de financiële kaders, zeker in relatie tot de noodzakelijke investeringen die voor ons liggen. We dragen samen de kosten van onderhoud, energie, huur, salarissen en de zorg voor waardige liturgie en gastvrije gebouwen. Uw steun maakt het mogelijk om als parochie stevig en toekomstgericht te blijven werken.



## **Verbouwingen: zorgvuldig en in overleg**

We merken dat er soms verhalen rondgaan dat we allang zouden weten wat er met onze locaties gaat gebeuren. Dat is pertinent niet waar. Op dit moment werken we aan volumestudies. Dat betekent dat we verkennen welke ruimtebehoeften er zijn en welke scenario's inpasbaar zijn, zodat we straks goed onderbouwde keuzes kunnen maken. We willen dit zorgvuldig doen, met oog voor liturgie, ontmoeting, catechese, koren, verhuur en de praktische randvoorwaarden die horen bij een groeiende gemeenschap. Zodra er meer concreet is, zullen we u daarover helder informeren.

## **Citypastoraat: welkom voor iedereen**

In datzelfde kader zijn we in goed overleg met het Citypastoraat. We verkennen de mogelijkheid om het Citypastoraat te verplaatsen naar het parochiehuis bij de Sint Jacobuskerk. Dat kan betekenen dat er in het parochiehuis enkele aanpassingen nodig zijn. Belangrijk om te benadrukken is dat het Citypastoraat open staat voor iedereen, dus ook voor onze parochianen. U bent van harte welkom voor een kop koffie, een luisterend oor of een goed gesprek. We vinden het waardevol dat deze vorm van presentie in de stad zichtbaar en toegankelijk blijft.

## **Vrijwilligers: dank en vervolg**

Met veel dankbaarheid kijken we ook terug op de vrijwilligersmiddag. Het is goed om vrijwilligers niet alleen in het werk te zien, maar ook in de ontmoeting. We willen dit vaker gaan organiseren, omdat vrijwilligers de stille dragers zijn van onze parochie. Of het nu gaat om liturgie, gastvrijheid, techniek, schoonmaak, catechese, bezoekwerk of het secretariaat, uw inzet maakt het verschil. Dank voor wat u doet, zichtbaar en onzichtbaar.

## **Een felicitatie aan pastoor Kuipers**

Tot slot willen wij pastoor Kuipers feliciteren met zijn benoeming tot vicaris. We zijn dankbaar voor zijn inzet in onze parochie en zien deze benoeming als erkenning van zijn dienst aan de Kerk. Wij zullen hem als parochie blijven ondersteunen en meedragen in gebed, juist nu zijn verantwoordelijkheid breder wordt.

## **Op weg naar Pasen**

De Veertigdagentijd voert ons naar de Paaswake, naar het licht van Christus dat de duisternis doorbreekt. Laten we deze weken benutten om eenvoudiger te leven, meer te bidden en meer om te zien naar elkaar. Wees welkom in onze vieringen, in de aanbidding en in de ontmoeting. Samen gaan we op weg, met vertrouwen, met realisme en met hoop.

**Met vriendelijke groet, Koen Kuijpers**  
**Vicevoorzitter, namens het parochiebestuur Parochie St. Jacobus de Meerdere**



# Sint Antonius van Padua en Concordia, voor het volk, door het volk



Als men toevallig in Istanbul in Pera Avenue rondloopt, ziet men de mooie neogotische kerk Saint Antoine met het grote standbeeld van Paus Paulus XXIII. Hij preekte hier tien jaar lang als Nuntius van Vaticaan voordat hij tot paus werd verkozen.

In deze avenue ziet men vele R.K. symbolen met achtergrond van Genua en Venetië.



Op de plaquette aan de muur van ingang van de kerkplein staat dat er tot begin vorige eeuw ook een Concordiatheater was. In Enschede heeft men ook een Concordia, voor het volk door het volk. Met een link naar dr. Ariens. Zelfs in Gronau is er een Concordiagebouw. Misschien heeft het woord concordia iets met Leo XIII te maken? By the way: Pera Avenue heet nu Istiklal Caddesi. Het Nederlandse Consulaat Generaal Palais de Hollande bevindt zich een paar meter verderop aan deze avenue.

## En nog een museumtip

In het Singer Museum te Laren is voor het eerst de Kruisweg van Jan Toorop te bewonderen, afkomstig uit de Sint-Bernulphuskerk te Oosterbeek.

Deze kruiswegstaties hebben de oorlog wonderbaarlijk overleefd.

*John Schiffel,  
Stichting Behoud Sint Josephkerk*

foto's Secil Arda



Ruim 60 personen kwamen op donderdag 5 maart naar Losser voor de bijeenkomst met Marinus vanden Berg over **LEVEN MET EEN STOK.**



Van den Berg putte deze avond uit een onuitputtelijke bron van ervaring; hij wist de aanwezigen te raken met verhalen uit zijn eigen praktijk en persoonlijke leven. Het publiek luisterde ademloos naar de soms aangrijpende, maar altijd liefdevolle anekdotes.

De kernvraag van de avond was helder: **wat gebeurt er met je wanneer een ongeval of ziekte je dwingt de wereld voortaan met een beperking tegemoet te treden?**

Van den Berg schuwde de harde realiteit niet, maar wist de focus knap te verleggen naar

- **nieuwe perspectieven:**

hoe een fysieke beperking je dwingt anders naar je omgeving te kijken.

- **onverwachte kansen:**

de inzichten die ontstaan wanneer het tempo van het leven noodgedwongen vertraagt.

- **de stok in ons leven:**

wie of wat biedt ons de steun die we nodig hebben om letterlijk en figuurlijk weer stappen te zetten?

Wat de bijeenkomst extra krachtig maakte, was het interactieve karakter.

Het bleef niet bij een monoloog; er was ruimte voor vragen, gedeelde ervaringen en een oprechte dialoog tussen de spreker en de zaal.

Dit zorgde voor een sfeer van wederzijds respect en herkenning.

Bezoekers gaven na afloop aan dat de lezing niet alleen leerzaam, maar vooral zeer inspirerend was.

**"Marinus spreekt niet over mensen, maar mét mensen. Zijn mededogen is voelbaar in elk woord dat hij zegt,"** aldus een van de aanwezigen.

Het was een avond van bezinning en bemoediging. Marinus van den Berg liet zien dat, hoewel een stok ondersteuning biedt bij fysieke zwakte, **de echte kracht van binnenuit komt – en van de mensen om ons heen.**

**Frank Beuger**



# colofon Pelgrim

parochieblad voor R.K. Enschede  
redactie@katholiekenschede.nl

## Redactieleden

Clara Momesso, letje Köiter, Ine Reuver  
en Annelies Tenbergen

## Kopijdatum nr. 4 - 2026

maandag 6 april 2026

Lengte van artikelen max. 400 woorden

## Verschijningsdatum

donderdag 23 april 2026.

## Bestuur R.K. Parochie

### St. Jacobus de Meerdere

**Pastoor Patrick Kuipers**, voorzitter

p.kuipers@rzkzuidoosttwente.nl

**Koen Kuijpers**, vicevoorzitter

vicevoorzitter@

katholiekenschede.nl

**Lynn Nieboer**, secretaris,

l.nieboer@katholiekenschede.nl

**Ruben Gerhardus**, penningmeester

penningmeester@

katholiekenschede.nl

**Harold Beugelink**, adviseur

gebouwen,

h.beugelink@katholiekenschede.nl

**Hetty Mulder**, adviseur PR en

Communicatie,

h.mulder@katholiekenschede.nl

## Gegevens vertrouwenspersonen voor vrijwilligers:

Ine Kaptein, 085 7731292 (ma - vr.  
van 08.00 uur – 17.00 uur)

Peter Spiertz 085 7731293 (ma-vr.  
van 08.00 uur – 17.00 uur)

Voor meer informatie:

www.avea-vertrouwenspersonen.nl

## Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190

Openingsuren zijn: maandag- t/m vrijdag van 13.00 - 15.00 uur  
en op zaterdag van 14.00 - 16.00 uur.

Langestraat 51, 7511 HB Enschede. [www.citypastoraatenschede.nl](http://www.citypastoraatenschede.nl)

**Huis van verhalen** - voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:

Lonnekerspoorlaan 120, 7523 JM Enschede. (in Wijkvoorziening

Prismare) .053 - 431 62 88 [www.huisvanverhalenenschede.nl](http://www.huisvanverhalenenschede.nl)

e-mail: [info@huisvanverhalen.nl](mailto:info@huisvanverhalen.nl) / facebook: huisvanverhalenenschede

## Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: [www.ogh-enschede.nl](http://www.ogh-enschede.nl)

## De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 431 87 87

## De Luisterlijn (voorheen Sensor telefonische hulpdienst)

Niet alleen 'voor de mens in nood' maar voor alle

eenzame mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor.

24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 088 0767 000..

De **Parochiële Caritas Instelling Enschede (PCI)** staat van oudsher voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dit betekent, dat de PCI financiële hulp geeft, of doorverwijst naar andere instanties. Wenst u deze individuele hulpverlening? Of kent u iemand die acute hulp nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres.

De PCI kent ook de Telefonische Hulpdienst: een samenwerkingsverband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen, die tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren, kunnen bellen op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

De PCI is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; daarom vindt na de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis een deurcollecte plaats. Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Omdat de PCI de ANBI-status heeft, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte is de vermelding "RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede" voldoende.

**Website: [www.caritasenschede.nl](http://www.caritasenschede.nl)**

**E-mailadres [secretaris@caritasenschede.nl](mailto:secretaris@caritasenschede.nl)**

**Telefonische Hulpdienst 06 38 76 50 54**

**Bankrekening: NL45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede**



## HET NIEUWE MILL HILL ANNO 2026

Met dank aan de gulle gevers voor een bijdrage aan de opleiding van jonge Mill Hillers in Afrika en Azië, willen wij u vragen om door te gaan met deze goede actie en Mill Hill gedenken in hulp aan de voortzetting van deze opleidingen. De nieuwe missionarissen werken bij mensen aan de rand van de samenleving.

Het is mijn hoop dat Mill Hill in Nederland ook wordt voortgezet door deze jonge mensen, die iets goeds willen doen op deze aarde van ons.

De kosten zijn hoog. Een gift voor deze opleiding wordt dan ook ten eerste op prijs gesteld.

**Een gift kan hiervoor gestort worden op:**  
**NL52 INGB 0001 0669 57**  
**t.n.v. Missieprocure Mill Hill, Oosterbeek**  
**m.v.v.: opleiding Pune, India**

hartelijke dank  
Ben Engelbertink, mhm  
Gravenstate 30,  
7591 PE Denekamp

## In de geest van Alphons Ariëns



De activiteiten van het Ariëns Comité kunt u volgen op [www.arienscomite.nl](http://www.arienscomite.nl)  
Wanneer u deze financieel wilt ondersteunen kunt u doneren op  
NL67 RABO 0118 0417 38  
t.n.v. Stichting Het Ariëns-Comité te Enschede

**v Varvik**  
UITVAARTZORG

**Uw herinnering  
is onze zorg.**

**053 - 432 19 55**  
24 UUR PER DAG BEREIKBAAR  
[www.varvikuitvaartzorg.nl](http://www.varvikuitvaartzorg.nl)





## Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie, VCA gecertificeerd.

### Natuurleien - Torenwerk Leipannen, Lood- zink- en koperwerk

Lid: Zinkmeesters, gecertificeerd.

Lid: Ned. Ver. van Leidekkers

**Nijverheidsweg 3, Neede - Tel. (0545) 29 22 17**

**info@leidekkersbedrijf-koenders.nl**

**www.leidekkersbedrijf-koenders.nl**



Alle informatie over de scholen

vindt u op:

[www.koe-enschede.nl](http://www.koe-enschede.nl)

## De hoogste tijd voor Mellink Schilders!



Op zoek naar kwaliteit in schilder- en behangwerk? Mellink Schilders staat met een vast team gediplomeerde medewerkers al meer dan 75 jaar voor absoluut vakwerk.

### Meer weten?

Ga naar [www.mellinkschilders.nl](http://www.mellinkschilders.nl)  
of bel direct 053 - 4350779.



**Mellink Schilders**

Sinds 1937



En Hij zei:  
'Geven jullie hen  
maar te eten'



**VASTENACTIE** 65

"Ik zie menselijkheid," aldus Marie Cruz over haar vrijwilligerswerk in de gevangenissen van het bisdom Pando, Bolivia. Gedetineerden moeten hier voor zichzelf zorgen en er is groot gebrek aan voedsel, zinvolle dagbesteding en juridische ondersteuning.

Marie Cruz koopt bijna dagelijks voedsel om uit te delen en betaalt dat vaak zelf. Helpt u haar? Voor € 35 kan ze al groentezaad en pootgoed kopen voor moestuinen bij de gevangenissen.



*Helpt u mee?*

[WWW.VASTENACTIE.NL](http://WWW.VASTENACTIE.NL)

IBAN: NL21 INGB 0000 0058 50  
OF DONEER VIA DE QR CODE



*Vertrouwd dichtbij.*



tel: 088 1198 200

[www.vredehof.nl](http://www.vredehof.nl)



# paasontbijt

5 april 2026

**09.00 Inloop met koffie en thee**

Parochiecentrum Jozefkerk

Nieuwe schoolweg 2, Enschede

aanmelden vóór 2 april: [pastoraatgroep@katholiekenschede.nl](mailto:pastoraatgroep@katholiekenschede.nl)

**09.30 Ontbijt**

**10.30 Gezamenlijke wandeling  
naar Jacobuskerk**

**11.00 Internationale mis**

