



Parochie  
ST. FRANCISCUS  
VAN ASSISIË

# OP WEG

Inleveren kopij woensdag vóór 12.00 uur, voor mogelijke plaatsing woensdag de week erop, aan: redactieopweg@franciscusparochie.nl

## Vieringen



Voor de vieringen verwijs ik u naar de kerkberichten.

## Oecumene

**Vrijdag 17 april**  
12.00-12.10 Protestantse kerk  
Coventrygebied  
Vrede & verzoening

*Uitgebreide informatie over alle activiteiten-lezingen en vieringen op [www.rkzuidoosttwente.nl](http://www.rkzuidoosttwente.nl)*

## Kloosterweekend jongeren

**Vrijdag 12 t/m zondag 14 juni: Kloosterweekend voor oudere tieners en twintigers. Kennis maken met Franciscus van Assisi en de minderbroeders**

We zijn te gast bij de franciscanen in Megen (Noord-Brabant). Hier woont een kleine (relatief) jonge kloostergemeenschap van broeders. Samen met hen maak je een weekend mee in het prachtige zeventiende-eeuwse Minderbroederklooster. Je hebt een eigen kamer (kloostercel) gesitueerd tussen de kamers (cellen) van de broeders. We eten samen met hen mee en je kunt deelnemen aan hun gebedstijden. Daarnaast maken we ons eigen programma: gesprek, film, wandelen. Megen is een klein monumentaal stadje aan de Maas; je kunt er prima uitwaaien op de dijk langs de rivier. De broeders ontvangen gasten tegenwoordig alleen nog gasten jonger dan 30 jaar. Dit keer zoomen we in op de persoon van Franciscus van Assisi. 4 Oktober vieren we dit jaar zijn 800e sterfdag. Je leert meer over wie hij was, over zijn leven en hoe broeders en zusters door hem geïnspireerd zijn. Op de zaterdagavond wonen we de vespers bij de zusters Clarissen bij, die ook in Megen een klooster hebben.

Begeleiders:  
Frank de Heus (theoloog en pastor) en Frank Beuger (theoloog en docent)  
Kosten: dagvergoeding van € 30,-  
Aanmelden kan tot 4 mei (max. 8 deelnemers)  
[f.deheus@rkzuidoosttwente.nl](mailto:f.deheus@rkzuidoosttwente.nl)  
of 06-30098833



Column pastoraal team

## Christus die verrezen is, straalt van eeuwig leven



Volgende week zullen we met bijna 40 pelgrims uit de drie samenwerkende parochies op bedevaart gaan naar Lourdes. Daar bevindt zich sinds 2008 een heel bijzondere kruisweg. Niet alleen omdat de staties zijn gehakt uit grote

blokken van wit marmer, maar ook omdat ze niet stoppen bij de traditionele 14e statie waar Jezus in het graf wordt gelegd. Er volgen nog een afbeelding van Maria in afwachting van de verrijzenis en van de verrijzenis zelf. De 17e en laatste statie is de openbaring van Jezus aan de leerlingen van Emmaüs. We zien hoe Jezus het brood breekt en hoe er stralen uit het brood, zijn hart en uit zijn gezicht komen ... met

recht de verrezen en verheerlijkte Heer die straalt van eeuwig leven ... zoals we in het bekende paaslied zingen. Het verhaal van de Emmaüsgangers is een geliefd verhaal voor veel gelovigen, want het is een verhaal waar we ons in kunnen herkennen. Het gaat over samen onderweg zijn, teleurstelling en twijfel, maar ook over de weg die je als gelovige moet gaan. Het verhaal van deze twee mannen is eigenlijk ons eigen geloofsverhaal. Want ook wij zijn zo vaak op weg van Jeruzalem naar Emmaüs. Ook wij lopen zo vaak rond met vragen en verliezen soms de moed als we om ons heen kijken. Dit verhaal wil ons vertellen dat de Heer zich ook bij ons wil aansluiten. Hij wil met ons in gesprek gaan en horen wat ons bezig houdt. Hij wil met ons optrekken door het leven en ons tot steun zijn. Zodat ook wij uiteindelijk kunnen zeggen: Brandde ons hart niet in ons, zoals Hij onderweg met ons sprak en ons de Schriften ontsloot?

**Pastoor Patrick Kuipers**

## Voorstelling Maria Magdalena - De Lutte

Op zaterdag 9 mei vindt in de H. Plechelmuskerk in De Lutte de muzikale voorstelling Maria Magdalena plaats. Het verhaal volgt haar leven na de kruisiging van Jezus, met een mix van dialogen en hedendaagse popmuziek.

### Praktisch

- 19.30 – 21.00 uur (kerk open vanaf 18.30)
- €10,- (contant)
- Vrije plaatskeuze

### Reserveren

- [secretariaat@lumenchristi.nl](mailto:secretariaat@lumenchristi.nl)
  - 0541-35 35 51 (09.00–11.00 uur)
- Kaarten ook verkrijgbaar bij Tourist Info De Lutte

### Meer info:

[www.hetverhaalvanmariamagdalena.nl](http://www.hetverhaalvanmariamagdalena.nl)

**Lezing Stijn Fens**  
Conclaaf & Paus Leo XIV

**Donderdag 28 mei 2026**

**Maria Geboorte Kerk, Losser**

**19.30 – 21.00 uur**

**Entree: € 5,-**

Aanmelden vóór 14 mei:  
**[f.beuger@home.nl](mailto:f.beuger@home.nl)**  
**06-23090356**

## Dauwtrappersmis – 31e editie

### Wees Welkom!

Hemelvaart – donderdag 14 mei 2026 8.00 uur. Locatie: Bon Boys complex "De Greune"

### Uitnodiging

Op Hemelvaartsdag vindt voor de 31e keer de Dauwtrappersmis plaats. Voorganger is pastoor Patrick Kuipers en het Franciscuskoor verzorgt de zang. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de kerk. Dit is de enige viering binnen de parochie op deze dag.

### Aanmeldformulier Dauwtrappersmis

Naam: .....  
Adres: .....  
Postcode en plaats: .....  
Telefoon: .....  
Aantal personen: .....

### Ontbijt

Na afloop is er een ontbijt, aangeboden door de ondernemers van de Veldmaat. Aanmelden is verplicht in verband met de organisatie.

### Aanmelden

Lever het formulier in bij Plus Leusink Veldmaat (klantenservice). U ontvangt een ontbijtbon. Uiterste datum: zondag 10 mei 2026 om 18.00 uur.

### Fietstocht

Na het ontbijt is er een fietstocht met uitgezette routes.

## CONTACT FRANCISCUSPAROCHIE EN PASTORAAL TEAM

### Contact Franciscusparochie

Veldmaterstraat 61  
7481 AB Haaksbergen  
[secretariaat@franciscusparochie.nl](mailto:secretariaat@franciscusparochie.nl)  
053-5743929  
Bank: NL87RABO 0118098802  
Di t/m do open van 9.30-11.00  
[www.franciscusparochie.nl](http://www.franciscusparochie.nl)



Scan de QR-code voor betalingen  
STEUN ONZE PAROCHIE

### Pastoraal team

- Pastoor: P. Kuipers 06-81274995  
[p.kuipers@rkzuidoosttwente.nl](mailto:p.kuipers@rkzuidoosttwente.nl)
- Parochievicaris Willy Rekveld 06-20874866  
[w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl](mailto:w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl)
- Pastoraal werker Frank de Heus 06-30098833  
[f.deheus@rkzuidoosttwente.nl](mailto:f.deheus@rkzuidoosttwente.nl)
- Pastoraal werker José van den Bosch-van Os 06-13646717  
[j.vandenbosch@rkzuidoosttwente.nl](mailto:j.vandenbosch@rkzuidoosttwente.nl)



Ontdek de cultuur, laat je inspireren en geniet van gezelligheid!  
We reizen naar Pavia, San Gimignano, Assisi en Siena  
Ook gaan we op bezoek bij de heiligen:  
Clara, Franciscus, Carlo Acutis en Augustinus

Leeftijd: 16-30 jaar  
Kosten: €700,-

Voor info en aanmelding: Pastor Gerben Zweers o.s.a.  
[gjbzweers@gmail.com](mailto:gjbzweers@gmail.com)  
Meer informatie?--zie de QRcode!

13-08-2026  
T/M  
22-08-2026



Alle (niet-besloten) vieringen in de Pancratius- en Bonifatiuskerk zijn via [livestream Kerkdienstgemist.nl](https://kerkdienstgemist.nl) te volgen.

Vieringen in de Pancratiuskerk via: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2326> --- Vieringen in de Bonifatiuskerk via: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2327>

3e zondag van Pasen

Handelingen 2,14.22-32 Ps.16 1 Petrus 1,17-21 Lucas 24,13-35

## ST. PANCRATIUS HAAKSBERGEN

### ZONDAG 19 APRIL 9.30 UUR: EUCCHARISTIEVIERING M.M.V. GEMENGD KOOR BOEKELO

Voorganger: Willy Rekveld. Acoliet: Jeroen Hofhuis. Lector: Johan Hofhuis. Koster: Chris Deursen. Camera: Jos Wetzelaer.

#### JAARGEDACHTENIS:

Ouders Scharenborg–Ten Voorde.

Margaretha Konink-Schabbing

#### MISINTENTIES:

Herman en Miny Oortman–Wolters

### WOENSDAG 22 APRIL 9.30 UUR: WOORD- EN COMMUNIEVERING 'MARKTMIS'

Voorganger: Elles Veltkamp.

Na afloop van de viering is er in de kerk gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken.

#### MEDEDELINGEN

- Zondag 10 mei, tijdens de Meimarkt, is de kerk geopend. Wij zijn daar aanwezig van 12.00-16.00 uur. Er worden kaarsjes uitgedeeld zodat men een kaarsje kan opsteken in de kerk.
- Misintenties doorgeven kan op dinsdag of woensdagmorgen tussen 9.00-10.00 uur. Ook kunt u een mail sturen naar [Pancratius@franciscusparochie.nl](mailto:Pancratius@franciscusparochie.nl)

## H. MARCELLINUS BOEKELO

### ZONDAG 19 APRIL GEEN VIERING

U bent van harte welkom in een van onze andere kerken  
Eerstvolgende viering is Zondag 3 mei om 10.00 uur.

#### MEDEDELINGEN

- Gebedsintenties kunt u opgeven bij Herman Vosseveld, of via een briefje in de brievenbus van de Pastorie.

## MARIA PRAESENTATIE BUURSE

### ZATERDAG 18 APRIL EN ZONDAG 19 APRIL: GEEN VIERING IN DE KERK IN BUURSE.

U bent van harte welkom in één van onze andere kerken.

De eerstvolgende viering is op zondag 3 mei 2026 om 10.00 uur.

#### MEDEDELINGEN:

- Intenties kunt u opgeven via de telefoon 06-30973913, e-mail [buurse@franciscusparochie.nl](mailto:buurse@franciscusparochie.nl) of via een briefje in de brievenbus van de Pastorie.

## HH. BONIFATIUS EN GEZELLEN VELDMAAT

### ZATERDAG 18 APRIL 18.30: WOORD- EN COMMUNIEVERING M.M.V. HET BONIFATIUSKOOR.

Voorganger pastoraal werker: José van den Bosch-van Os. Lector: Herman ten Have. Processiekruisdrager: Jos Westendorp.

Kosters: Nico van Rooijen en Jeanette Canterburg; Camera Gerard Vaanhold.

#### JAARGEDACHTENIS: paus Franciscus

GEBEDSINTENTIES: Linie Ottenschot–Ubbink. Johan Winkelhorst.

### DONDERDAG 23 APRIL 9.00: LAUDEN (Thema Paastijd)

Voorganger: Jos Westendorp. Koster: Tine Westendorp. Camera: Gerrit Menkehorst.

De intenties van afgelopen zaterdag worden ook in deze Laudens gelezen. Na afloop koffie of thee in de pastorie.

#### MEDEDELINGEN:

- Uitnodiging parochiebestuur Franciscusparochie om mee te praten Samen in gesprek over de toekomst van onze geloofsgemeenschap. We horen graag wat er speelt, welke kansen jullie zien en welke aandachtspunten er zijn. Iedereen is welkom om mee te denken. Deze bijeenkomst is op 21 april om 19.30 in de pastorie.
- De eerstvolgende Familiezondag/ Eucharistieviering/ Kinderkerk is op zondag 10 mei om 9.30 uur.
- Hemelvaartsdag 14 mei de jaarlijkse Dauwtrappersmis, opgaveformulier in deze Op WEG
- Zondag 31 mei is de jaarlijkse bedevaart naar de Heiligen Bonifatius en Gezellen in Dokkum. De processie vanaf de parochiekerk naar de open lucht kapel begint om 13.30 uur. Om 14.00 uur is in de Bonifatiuskapel de Pontificale Hoogmis. Celebrant Kardinaal Eijk, Concelebrant o.a. Bisschop Cornelissen. Een aantal parochianen gaan daar op eigen gelegenheid naar toe. Meer informatie via Jos Westendorp.

#### Emmausgangers

Op deze derde zondag van Pasen lezen we in het Evangelie (Lucas. 24, 13-35) het verhaal van de Emmausgangers. "Zie, twee van de leerlingen van Jezus waren op die dag — de eerste van de week — op weg naar een dorp, dat op zestig stadiën van Jeruzalem lag en Emmaüs heette". In de Bonifatiuskerk (Lioba kapel) is een prachtig gebrandschilderd raam uit 2009 van Diego Semprun Nicolas (5e generatie Nicolas) waarin de Emmausgangers wordt afgebeeld.

De iconografie van dit raam opgetekend door Diego: De heer wandelt met twee van zijn leerlingen naar Emmaus en ze vertellen hem wat er in Jeruzalem gebeurd is rond de dood van Christus. Hij openbaart de schriften aan hen en toch herkennen ze hem niet. Wanneer de heer wil doorlopen vragen ze hem om de nacht met hun door te brengen daar het al laat is. Wanneer de heer bij het avondmaal het brood breekt en zijn zegen over de maaltijd spreekt herkent men Hem pas. Het moment waar Diego in zijn afbeelding voor gekozen heeft



### Een graf reserveren op ons parochiekerkhof?

Voor meer informatie kunt u terecht bij

Trudy en Harrie ten Voorde

Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 12.30 uur  
in de pastorie.

E-mail: [begraafplaatsbonifatius@franciscusparochie.nl](mailto:begraafplaatsbonifatius@franciscusparochie.nl)

Tel: 053 57 439 29

## Grote dankbaarheid

Het was een mooie dag Tweede Paasdag om te vieren dat ik 12 ½ jaar als pastor mocht werken in de samenwerkende parochies Zuidoost Twente. Dankbaar ook dat ik mag blijven werken als pastor, als priester. Met 75 jaar ga je met emeritaat maar je blijft priester. En samen met allen die toegewijd zijn hoop ik gestalte te geven aan wat wij met Pasen en daarna ook mogen vieren. Het leven ons gegeven in de verrijzenis van de Levende Heer. Dat kwam voor mij tot uitdrukking in de Eucharistie viering die wij samen mochten vieren. Gewijd en toegewijd. Zonder namen te noemen wil ik u, jullie allen in grote dankbaarheid danken. Dank voor het samen vieren, Dank voor het samen zingen. Dank voor de mooie woorden gesproken in de preek en dankwoorden.

Dank voor de attenties, de kaarten en bloemen. Dank voor het ongedwongen samenzijn na de viering. Dank aan de geloofsgemeenschap van de heilige Gerardus Majella die dit mogelijk heeft gemaakt. Dank voor de mooie albe en de woorden daarbij geschreven op een mooie kaart. Dank voor de prachtige Maria koor- kap, gekregen van de gezamenlijke parochies, en de woorden daaraan vooraf. Maar in alle oprechtheid mijn grootste dankbaarheid is dat u, jullie er allemaal waren om dit samen te vieren. En om met mijn eigen woorden af te sluiten: Dat zouden we vaker moeten doen! Dank en good gaon.

Pastor Willy Rekveld



## Beeldje gestolen van graf

Met Pasen ontdekten wij dat een Mariabeeldje van het graf van onze moeder is gestolen. Dit heeft voor onze familie grote emotionele waarde. Heeft iemand iets gezien tussen 23 maart en 5 april op de begraafplaats bij de

Bonifatiuskerk in de Veldmaat? Of is het beeldje ergens aangeboden?  
• Laat het ons alsjeblieft weten  
• Secretariaat van de parochie – 0535743929  
Mocht dit u ook zijn overkomen, meld dit dan bij de politie



## Kerkberichten Heilige Geest-parochie Geloofsgemeenschap St. Isidorushoeve

Weekend: 3e Zondag van Pasen

**Zondagmorgen 19 april 9.30 uur:** Woord en Communieviering. Het projectkoor de Passie met drie solisten zal de viering muzikaal opluisteren. Het koor zal verschillende liederen zingen, die ook tijdens de Passie uitvoering zijn gezongen. We nodigen iedereen van harte uit bij deze viering.

**Jaargedachtenis gedenken we voor:** Dika Slotman-Ros: Fam.ten Vregelaar: Brian te Lintelo.

**Vieringen door de week:**  
**Dinsdag 21 april:** geen viering

**Gedachteniskapel:**  
De gedachteniskapel is dagelijks geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur.

De parochiewebsite is: [www.rktwentecentraal.nl](http://www.rktwentecentraal.nl)  
Hierop kunt u informatie vinden over onze parochie. Ons emailadres is: [st.isidorushoeve1@gmail.com](mailto:st.isidorushoeve1@gmail.com)  
**Bereikbaarheid pastorale team:**  
Het pastorale team is bereikbaar onder telefoonnummer: 074-3492212.  
Email: [contact@pastoraalteam.nl](mailto:contact@pastoraalteam.nl)

**Pastorale zorg:**  
Wanneer pastorale zorg gewenst is: Daarvoor kunt u bellen naar: pastoor J. Jansen 06 46907233 (maandag niet bereikbaar) of pastor J.Keuben 06 37087087 (maandagavond en zaterdag overdag niet bereikbaar).

## In Memoriam

Op zondag 29 maart is overleden, in de leeftijd van 80 jaar, Johan Winkelhorst. Echtgenoot van Annie Winkelhorst–Wegdam. Hij woonde aan de Peddedijk. Zijn uitvaart heeft in besloten kring plaats gevonden. Binnenkort zal het gedachteniskruisje worden opgehangen in de Mariakapel van onze Bonifatiuskerk en zal zijn naam ingeschreven worden in het boek van de overledenen. Het boek van de Eeuwigheid. Wij wensen zijn familie veel sterkte toe bij het verwerken van het verlies van hun dierbare man, vader en opa.

## POSTKAMER HET SAALMERINK

ZATERDAG 25 APRIL: GEEN VIERING