

Parochiekrant

Glanerbrug

Informatieblad van de geloofsgemeenschap O.L.Vr.
van de Heiligste Rozenkrans te Glanerbrug.
Redactieadres: Demeterlaan 37.

53e jaargang nr. 2 maart 2026

Stralen als de zon

Ik schrijf. Ik heb zojuist de tv uitgezet. Ik zag, hoe de Amerikaanse Mikaela Shiffrin na 12 jaar weer een gouden medaille behaalde bij de slalom op de Olympische Winterspelen. 8 Jaar stond ze droog, terwijl ze tussendoor van alles won. Rond 2020 was ze volledig uit het lood geslagen door het overlijden van haar vader, Jeff. Toen ging niets meer. Maar nu stond ze er weer. Stralend viel ze haar moeder in de armen.



Zo'n gevoel van geluk moet ook Jezus gehad hebben. In Mattheüs 17, 1-10 lees je hoe hij op een hoge berg straalde als de zon. De traditie wijst de berg Tabor aan. Ik ben er ooit geweest. Een smalle slingerweg met de auto omhoog. En dan ben je er en zie je Galilea en het meer van Tiberias aan je voeten liggen. Dat is geweldig! Maar bij Jezus speelde er nog wat meer. Hij ontmoette er Mozes en Elia. Twee grote profeten uit het verleden. Ze staan voor de Schrift zoals die in Jezus' tijd bekend was. Jezus onderhield zich met hen. Hij leefde van hun woorden. Petrus wil dat moment vasthouden: 'Laat ons drie tenten opslaan'. Maar momenten van intens geluk en vervulling kun je niet vasthouden. Want je moet verder. Het is wel mooi als je ze meemaakt! Je eerste kind?! Een nieuw huis? Een onverwacht succes of resultaat? Verzoening met familie, vriend of kennis?

Zulke momenten kunnen je verwarmen en sterk maken als je eraan terugdenkt en kunnen inspireren! Ik wens je veel van zulke momenten toe.

Frank de Heus, pastoraal werker

Vieringen

Vr. 27-03 10:00 **Parochiehuis, Eucharistieviering met parochievicaris Rekveld m.m.v. het dameskoor**

Vr. 03-04 19:00 **Goede vrijdag**
Parochiehuis, Kruisverering
met Rietie Kenter m.m.v. het herenkoor

Zo. 05-04 10:30 **1^e Paasdag**
Parochiehuis, Woord- en communieviering met pastor Jose van den Bosch m.m.v. het herenkoor
Intenties: Bennie Nijhuis; Truus Elfrink-Burink; Annie, Eddie, Paul en Jürgen; Mien Besseler-Muller; Maria van de Straat- Grashof; Truus Metternich-Ebbering; Familie Olde Hengel-Pots; familie van Hoogmoed-Brueker; familie Damhuis-van de Straat; Jo Hendriks; Jo Bavel; Gerhard Hammer en Inka Hammer-Steggink; Joke van Dijk-Hulsmeijer; Louise Behrens- In 't Veld; Zouhair Hanna.



Zo. 12-04 10:30 **Parochiehuis, Woord- en communieviering met Hans van den Hulst m.m.v. het herenkoor**
Intenties: Bennie Nijhuis; Truus Elfrink-Burink; Annie, Eddie, Paul en Jürgen; Mien Besseler-Muller; Maria van de Straat- Grashof; Truus Metternich-Ebbering; familie Olde Hengel-Pots; familie van Hoogmoed-Brueker; familie Damhuis-van de Straat; Jo Hendriks; Jo Bavel; Gerhard Hammer en Inka Hammer-Steggink; Joke van Dijk-Hulsmeijer; Louise Behrens- In 't Veld; Zouhair Hanna.

Vr. 24-04 10:00 **Parochiehuis, Eucharistieviering met parochievicaris Rekveld m.m.v. het dameskoor**

Voor het meest actuele overzicht van de vieringen in de andere kerken van Maria Vlucht verwijzen we graag naar de website: <https://mariavlucht.nl/vieringen>.



Hierbij feliciteert de Parochie alle parochianen van 80 jaar en ouder, die deze maand hun verjaardag vieren.



Nieuws van uw locatieraad

Op zaterdag 24 januari hebben wij (Stien, Cor en ikzelf) het witte gipsen Mariabeeld met de goudkleurige plaquette die in het portaal van de kerk stond, naar Denekamp gebracht. Het beeld, dat in onze kerk stond ter nagedachtenis aan de zusters Franciscanessen, krijgt bij de zusters in Denekamp een mooie plek. Zuster Christella heette ons die zaterdag van harte welkom en nam blij het beeld in ontvangst. De zuster heeft beloofd om ons tzt een foto te sturen zodra het beeld op de bestemde plek staat.

Het opruimen van pastorie en kerk heeft de nodige organisatie en mankracht gevergd. Op zaterdag 10 januari konden parochianen kerkbanken en ander kleinood halen. Het was een drukke en plezierige dag, maar terugblikkend was er ook een weemoedig gevoel toen de banken er uit waren. De hele linkerzijbeuk, een kwart van het middenschip en vier korte banken en twee kloosterbanken zijn uiteindelijk uit de kerk weggegaan; het blijft een vreemde gewaarwording!

Onze mooie Maria-icoon, het Mariabeeld, het Heilig Hartbeeld en niet te vergeten de prachtige maquette die met veel precisie door Henk van Veen is gemaakt, zijn allemaal meeverhuisd naar het parochiehuis en hebben daar een mooi plekje gekregen. We kunnen Cor, Bert, Marcel en alle andere hulpvaardige mensen dankbaar zijn hoe ze dit hebben vormgegeven.

Ten slotte nog dit: Ik hoop dat we samen nog heel veel vieringen en andere bijeenkomsten mogen beleven. Onze kerk is en blijft nog steeds een zeer mooi gebouw en het blijft voor altijd mijn(!) kerk. En ik denk voor vele parochianen met mij!

Namens de locatieraad,
Yvonne Weber.

In Memoriam Elly Kroese-Dood

Op 21 februari overleed op 87-jarige leeftijd een van de initiatiefnemers van deze Parochiekrant: Elly Kroese-Dood was er in 1980 bij toen de eerste editie van dit blad het licht zag. Nou was Elly bepaald niet de eerste de beste binnen de parochie.



Ze had al een lange staat van dienst binnen de scouting achter de rug en stond ook aan de wieg van meisjesgroep "De Rakkers". Begin jaren '70 vroeg pastor Hendriksen haar om lid te worden van het kerkbestuur en zo rolde ze in de commissie die de festiviteiten i.v.m. het 75-jarig bestaan van de parochie organiseerde in 1978. Ze had haar

sporen dus al ruimschoots verdiend toen ze in 1980 redactielid van dit blad werd. De redactievergaderingen leidden vaak tot pittige discussies, maar eindigden altijd weer in goede harmonie en werden stevast afgesloten met een hapje en een drankje en met mooie verhalen.

Elly was een zeer betrokken lid van de redactie die altijd zocht naar mogelijkheden om het blad te verbeteren, om aansprekende mensen te vinden voor een interview en om het blad te promoten onder de parochianen. In 2021 blikten we met haar terug op de ontstaansgeschiedenis van dit blad. Ze merkte toen op dat ze met een heel goed en tevreden gevoel terug keek op haar indrukwekkende staat van dienst en op alles wat ze in al die jaren voor anderen heeft kunnen betekenen. Toen was ook al wel duidelijk dat haar leven niet meer zo verliep als gehoopt. De impact van het plotselinge overlijden van haar man Hennie in 2009 was groot en maakte haar danig van slag. Elly raakte de grip op haar leven steeds meer kwijt en werd uiteindelijk afhankelijk van hulp van anderen. En dat was voor de krachtige en positief ingestelde vrouw die ze altijd was, moeilijk te accepteren.

Op 21 februari overleed Elly Kroese-Dood, een vrouw die niet alleen heel waardevol was voor de Parochiekrant, maar die daarnaast ook heel veel voor de parochie in Glanerbrug heeft betekend en die we veel dank verschuldigd zijn. Elly, bedankt voor alles. Rust in Vrede! Haar nabestaanden wensen we kracht en sterkte toe om het verlies te dragen.

Redactie.

Nieuws over het Parochiehuis

Wij zijn nu meer dan een maand verder sinds de ontruiming van de pastorie en de kerk. Het is anders,... het is nog steeds wennen. De eerste zondagviering verliep op enkele details na prima. Zodoende komen we punten tegen die we kunnen en ook behoren aan te passen. Inmiddels zijn er al weer enkele verschuivingen geweest (al dan niet verbeteringen) met het doel om het allemaal mooier en prettiger te maken. Het plaatsen van het Maria-icoon in de nis in de gang is, op de verlichting na, gereed en ziet er prima uit. Het aansteken van waxinelichtjes is in verband met brandveiligheid niet toegestaan en we hebben er nu zogenoemde led waxinelichtjes erbij gezet. Deze kan men net als bij de oude 'echte' voor 50 Eurocent p/s pakken en bij het Maria-icoon neerzetten. In de bodem zit een klein schakelaartje die u om dient te zetten. Dan zal er gedurende een aantal uren een lichtje branden bij het Maria-icoon. De lichtjes zullen uiteindelijk doven en dan door ons weer op de oplader



geplaatst worden, zodat ze gebruikt kunnen blijven worden.

De mooie maquette van onze kerk staat ook in de gang van het parochiehuis. Ook hiervoor geldt dat de verlichting ervan nog enige aanpassing behoeft. De oude bel uit de kerk hangt nu bij de ingang van de grote zaal komend vanuit de sacristie-ruimte. De bediening ervan is voorbehouden aan speciaal opgeleide beller. Als er door de week gebeld wordt, buiten vieringen om, kost het u een rondje.

Ons mooie Heilig Hartbeeld heeft ook een plek gekregen op een verhoging tegenover het Mariabeeld. De locatie van de koren, de piano en het orgel wijzigt vrijwel iedere week. Nu hebben we een locatie voor de schuifwand en we hopen dat dit zo werkbaar is, en liefst ook blijft. De pvc-vloer in de voorzaal heeft een probleem met de ondergrond. Daar wordt aan gewerkt en we gaan ervan uit dat dit in de komende maanden wordt opgelost. Het secretariaat is inmiddels in bedrijf en heeft tevens een nieuwe computer met printer gekregen. Ook hier geldt dat er nog kleine wijzigingen nodig zullen zijn om uiteindelijk een prima werkplek te hebben voor de vrijwilligers van het secretariaat. De nieuwe kozijsen worden in maart geplaatst waardoor thermische en akoestische isolatie geoptimaliseerd zijn.

Voorlopig blijven wij nog wel even bezig met het aanbrengen van verbeteringen en dat is ook prima. Totdat we alles georganiseerd en gestroomlijnd hebben, zijn we nog wel even bezig. Als u nog suggesties heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met de locatieraad/pastoraatsgroep of leden van de Commissie Aanpassingen Parochiehuis.

Namens de Commissie AP
Bert Jannink

Seniorenmiddag 2026

Woensdagmiddag **20 mei** organiseert de bezoekersgroep de seniorenmiddag. De middag ziet er als volgt uit:

14.00 uur: ontvangst in het parochiehuis
14.30 uur: Eucharistieviering met pastoor Kuipers.

Tijdens de viering heeft u de mogelijkheid om de ziekenzalving te ontvangen. Het dameskoor verzorgt de muzikale omlijsting.

15.30 uur: koffie en thee plus drankje en hapje
16.45 uur: afsluiting van de bijeenkomst.

U bent van harte welkom! Meld u aan voor deze middag bij het secretariaat op woensdag en vrijdag tussen 9.00 - 11.00 uur.
Telefoonnummer 053-4611232 of per e-mail: secretariaatolv@ziggo.nl.



U kunt laten weten of u de ziekenzalving wilt ontvangen.

Wilt u komen en hebt u geen vervoer, dan kunt u worden gehaald en terug gebracht. Ook dit kunt u laten weten aan het secretariaat.

Er worden geen uitnodigingen bezorgd.

Nogmaals van harte welkom. We maken er een fijne en gezellige middag van.

De bezoekersgroep van de parochie Maria Vlucht Glanerbrug.

Oaver de heg

In deze rubriek berichten wij u wat er in de andere parochies binnen ons samenwerkingsverband gebeurde of te gebeuren staat en ... we kijken ook waarmee onze gereformeerde en hervormde burens in Glanerbrug zich bezighouden.



In “Rondom de toren”, het kerkblad van de **Protestantse Gemeente Glanerbrug** valt te lezen dat de nieuwe dominee Gerlof van Rheenen, op zondag 8 februari tijdens een dienst is bevestigd als voorganger van de Protestantse Gemeenten van Losser en Glanerbrug. De eindejaarscollecte bracht maar liefst € 6800,= en dat stemt tot tevredenheid. De financiële cijfers over 2025 geven een positief beeld te zien: de inkomsten zijn op peil gebleven of zelfs nog iets gegroeid in vergelijking met 2024. Tegelijkertijd is er minder uitgegeven o.a. vanwege het feit dat men een aantal maanden geen predikant heeft gehad en ook omdat er minder aan onderhoud is uitgegeven dan in het voorgaande jaar. Bovendien kwam er meer geld binnen als gevolg van de verhuur van het kerkgebouw.

Uit **Losser** komt het nieuws dat de Vastenactie 2025 het mooie bedrag van € 397 heeft opgeleverd, waarvoor de plaatselijke MOV hartelijk dank zegt. De contactgroep alleenstaanden heeft ook dit voorjaar en deze zomer weer een aantal mooie activiteiten gepland iedere laatste zondag van de maand in het parochiecentrum en ten slotte een uitgebreid artikel over de Kinderkerk en familievieringen.

In het parochieblad van **Overdinkel** wordt gemeld dat er over 2025 aan kerkbijdragen een bedrag van € 13.797,= binnen kwam. Dat is zo'n € 750,= minder dan de opbrengst over 2024. De locatieraad laat weten dat er in 2025 diverse onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd en dat er voor dit jaar ook nog genoeg te doen is. Onder andere moeten de cv-installaties in de pastorie en in de Overkant worden vervangen en ook de hemelwaterafvoeren van kerk en pastorie hebben dringend een onderhoudsbeurt nodig. Op Goede Vrijdag vertolkt het koor Dynamique om 20.00 uur ook dit jaar weer delen uit de musical Jesus Christ Superstar in de kerk.

In **Lonneker** was op zondag 8 maart de vrijwilligersochtend. Na de viering waren alle vrijwilligers met hun partners welkom in het Dorpshuis voor een gezellig samenzijn. Op Goede Vrijdag 3 april kunnen mensen om 19.00 uur terecht in de kerk van Lonneker voor een bijzonder concert: het muziek- en theaterkoor Encore brengt die avond de Via Crucis van Franz Liszt ten gehore.

Redactie

Kinderkerk Maria Vlucht in de periode maart-mei

Dit voorjaar zijn er diverse vieringen en activiteiten voor gezinnen met kinderen in verschillende leeftijden in de Maria Geboortekerk in Losser. In de periode maart-mei zijn er de volgende vieringen en activiteiten:



Zondag 22 maart om 9.00u, Mis met uitleg in de kerk:

tijdens de eucharistieviering wordt een toelichting gegeven op de verschillende onderdelen van de viering. De viering is bedoeld voor kinderen vanaf een jaar of zes, in ieder geval voor de kinderen die zich voorbereiden op de Eerste Heilige Communie. Parallel aan de viering is er Kinderkerk in de Martinuskapel voor jongere kinderen.



Zaterdag 28 maart, 16.00-17.00u, Palmpaasstokken maken, in de pastorie bij de kerk:

voor kinderen op de basisschool, graag vóór 20 maart aanmelden via doopwerkgroep.losser@gmail.com. Voor deze activiteit wordt een eigen bijdrage van €3 per kind gevraagd;

Zondag 29 maart, 14.00u, oecumenische Palmpasen kinderviering in de kerk, daarna optocht;

Zaterdag 4 april, 18.15u: Vuur en Water, viering van woord en gebed op weg naar Pasen, in de kerk.

Van harte welkom!

Werkgroep Kinderkerk en Eerste Heilige Communie en Pastoraal Team

Hoe houden we onze geloofsgemeenschap levend?



9 februari jl werden alle leden van de pastoraatsgroepen en lokatieraden uit de parochie Maria Vlucht door ons pastoraal team uitgenodigd voor een vitaliteits-bijeenkomst in Losser. Dit om met elkaar te praten en ideeën uit te wisselen voor een door de pastores te schrijven beleidsplan voor de komende jaren. De afgelopen drie jaar is vooral veel energie gestoken in catechese gericht op

kinderen, jongeren, jong volwassenen in onze parochie. Een concrete uitwerking daarvan is de kinderkerk in de drie eucharistische centra in Zuid Oost Twente.

Aan het begin van de avond op 9 februari werd nog eens aangegeven dat er veel plannen en ideeën leven binnen het vrijwilligersbestand van de geloofsgemeenschappen, maar dat er helaas ook duidelijk grenzen zijn aan ideeën, wensen, mogelijkheden simpel door de personele bezetting.

De vraag aan de aanwezigen was heel concreet: Wat wil je behouden, wat zou je nog willen en waar heb je hulp nodig van het pastoraal team?

Voor Glanerbrug zijn de voorlopige ideeën:

Op het gebied van liturgie:

Behoud van de huidige vieringen: minimaal één eucharistieviering per maand in het weekend, en één viering op een doordeweekse dag.

Wens: meer (gebeds-)vieringen, eventueel rozenkransgebed in de maanden mei en oktober en gebedsdiensten tijdens vasten- en adventstijd.

E.e.a. proberen te organiseren met pastorale voorgangers/vrijwilligers.

Op het gebied van diakonie:

Behoud van huidige werkgroepen: bezoekwerk en de mov-groep.

Wens: het idee van Losser overnemen waar men begint met het benaderen van nabestaanden van overleden parochianen (werkgroep Verliezen Verwerken?)

Op het gebied van catechese

Rekening houdend met een toch sterk verouderende groep parochianen heeft kindercatechese geen prioriteit. Wel de lezingen, bijbelcursussen, etc. meer aandacht geven.

Wens: de huidige oecumenische bijbelcursussen die nu in Losser worden georganiseerd, naar Glanerbrug halen, mogelijk ook hier oecumenisch met de PKN.

Op het gebied van kerkopbouw:

Wens: het verwelkomen van nieuwe parochianen, benaderen van doopouders ...

Mocht u als parochiaan ook wensen hebben, ideeën, dingen u node mist....

Geef het door! Geef uw mening! We kijken wat we samen kunnen doen!

Onze adressen, telefoonnummers staan in de parochiekrant.

Marijke Lammers

Pastoraatsgroep Glanerbrug

Tradities en rituelen met Pasen

Pasen kent verschillende rituelen en tradities, die soms wel maar soms ook niet hun oorsprong vinden in het katholieke geloof. We leggen er een aantal uit.

Palmpasenstok

Ter gelegenheid van Palmzondag (de eerste dag van de Goede Week) maken katholieke kinderen een palmpaasje of palmpasenstok. Dit is een met groene takjes en lekkernijen versierde stok, in de vorm van een kruisje, die kinderen in de optocht meedragen. Na afloop van de viering delen kinderen deze palmpaasjes soms uit in de buurt, vooral aan mensen die vanwege ziekte of ouderdom niet bij de optocht aanwezig konden zijn.



Broodhaantje

Het broodhaantje boven op de palmpasenstok is voor velerlei uitleg vatbaar. Volgens sommigen is het een verwijzing naar de ontrouwe Petrus. Voordat de haan op Goede Vrijdag kraaide had Petrus, zoals Jezus had voorspeld, drie keer gezegd dat hij Jezus niet kende. De haan kan ook gezien worden als symbool voor Jezus: Christus schudt je wakker en vertelt je dat het Licht eraan komt.

Paaseieren

Gedurende de vastenperiode mochten gelovigen geen vlees en eieren eten. Als de vastentijd voorbij was, aten mensen de eieren die zij nog hadden liggen. Eieren die niet meer eetbaar waren, gebruikten ze om te beschilderen en/of te verstoppert. In enkele Oosters-Orthodoxe kerken bestond hierbij de traditie om de eieren rood te schilderen, als symboliek voor het vergoten bloed van Jezus Christus. Het hardgekookte ei zagen deze christenen als een representatie van het graf van Christus. Werd de eierschaal opengebroken, dan was dit symboliek voor Christus' verrijzenis.

In de katholieke traditie zouden de paaseieren bij de mensen thuisgebracht worden door gevleugelde kerkklokken die afkomstig waren uit de kerk in Rome.

En dus niet door een paashaas. Volgens de legende vertrokken Roomse kerkklokken met vleugels op Witte Donderdag uit het Vaticaan om de mensen eieren te bezorgen in grote delen van Europa.

De dag voor Pasen, Stille Zaterdag, was het moment waarop de gevleugelde kerkklokken terugkeerden naar Rome. De vliegende klokken strooien de eieren uit over dorpen en steden. Na het bijwonen van de Heilige Mis konden de dorpskinderen en stadsbewoners op zoek gaan naar de eieren.

De paashaas

De paashaas is een fantasiefiguur gekoppeld aan het paasfeest. De paashaas staat voor het voorjaar en wordt ook in verband gebracht met het verstoppjen van de paaseieren.



De woning als startpunt *Betere huizen voor Filipijnse kinderen met een beperking*

IBAN: NL21 INGB 000 000 5850
Vastenactie, Gouda, o.v.v.
403067

VASTENACTIE 65 JAAR

In 2024 kon Vastenactie aan ruim 202.000 mensen zicht geven op een beter leven. Dat deden we samen met 94 partners over de hele wereld via kleinschalige projecten én uiteraard samen met alle mensen die vanuit Nederland hun solidariteit hebben laten blijken. In 2026 richten we vanuit Oost Twente onze aandacht op één van die bijna honderd partners, dit maal in de Filipijnen.

De Walk and Work Foundation, opgericht in 2009, probeert in de stad Iloilocity het leven van kinderen met een beperking te verbeteren. De Stichting Loop en Werk

uit Denekamp heeft al meer dan 15 jaar contact met deze Filipijnse organisatie en werkt met hen samen. Samen met Vastenactie proberen we in 2026 vanuit Oost Twente iets meer dan 10 duizend euro bij elkaar te brengen voor het verbeteren van de huisvesting van kinderen zoals Jazmin.

De 9-jarige Jazmin is een enthousiast meisje met een blij lach en een innemend gezichtje. Ze heeft een vorm van dwerggroei, deels veroorzaakt door ondervoeding. Samen met haar ouders en kleine broertje woont ze bij haar oma, omdat hun huis is verwoest door harde wind. Bijna de hele familie werkt in de houtzagerij, waar ze hard moeten ploeteren om rond te komen. Toch merkt Jazmin daar gelukkig nog niet veel van. Ze gaat met plezier naar school en houdt enorm van dansen. Sterker nog, haar grootste droom is om danseres te worden!

Een aangepaste leefomgeving vergroot de zelfstandigheid van de kinderen en vermindert de zware zorgdruk voor ouders. Tegelijk versterkt het gevoel van waardigheid en eigenwaarde binnen het gezin. Door deze verbeteringen krijgen kinderen meer kansen om naar school te gaan, deel te nemen aan het dagelijks leven en te bouwen aan een stabielere toekomst. Door huizen en sanitaire voorzieningen aan te passen, krijgen kinderen zoals Jazmin meer zelfstandigheid, gezondheid en toekomstperspectief.



H. Franciscus 800e sterfdag

Paus Leo XIV heeft 10 januari jl. een speciaal jubileumjaar geopend ter gelegenheid van de achthonderdste verjaardag van het overlijden van de H. Franciscus van Assisi. Deze herdenking, die tot 10 januari

2027 zal duren, wordt door de Heilige Stoel voorgesteld als een tijd van genade en spirituele vernieuwing voor de universele Kerk.

In het kader van deze viering heeft de paus een brief gestuurd aan de Franciscaanse familie. In dit document benadrukt hij dat vrede niet alleen het resultaat is van menselijke inspanningen of technische overeenkomsten, maar een goddelijke gave is die met nederigheid moet worden aanvaard. De brief benadrukt de erfenis van de heilige Franciscus van Assisi en herinnert ons eraan dat vrede drie onlosmakelijk met elkaar verbonden dimensies omvat: vrede met God, vrede tussen mensen en vrede met de schepping. Deze visie is van fundamenteel belang in een tijdperk dat wordt gekenmerkt door wat de paus "schijnbaar eindeloze oorlogen" en sociale breuken noemt, die wantrouwen zaaien.



Activiteitenin de veertigdagentijd

Vastenapp

Ook dit jaar is er weer een Vastengroepsapp. In de Veertigdagentijd ontvang je op de woensdagen en de zondagen een appje met een korte bezinning ter inspiratie. Je kunt je opgeven via een appje naar 06 13646717 (pastor José van den Bosch). Meedoen kan helpen om net iets bewuster naar Pasen toe te leven en de Vastentijd tot een zinvolle tijd voor jezelf te maken.

"Bidden met de Psalmen"

Gespreksavonden waarop we aan de hand van de podcast van Bidden Onderweg samen in gesprek gaan over wat ons raakt, met als geleide elke week een andere psalm. Je kunt elke week meedoen of losse avonden.

Wanneer: woensdag **11 maart** en woensdag **18 maart**.

Tijd: 19.30 tot 21.00 uur

Plaats: parochiehuis Jacobuskerk

Begeleiding: Juliëtte Kemp en Hetty Mulder

Aanmelden kan via secretariaat.jacobuskerk@katholiekenschede.nl of catecheet@rkzuidoosttwente.nl

Op weg naar Pasen

Wat betekent Pasen voor ons? Hoe bereiden we ons voor?

In de Veertigdagentijd staan we hierbij stil aan de hand van het evangelie van de komende zondag. Na een korte inleiding en het gezamenlijk lezen van het evangelie gaan we met elkaar in gesprek om te ontdekken waar en hoe dit raakt aan ons eigen leven. Je kunt elke week meedoen of een enkele keer.

Wanneer en waar: **donderdag 12 maart:** Naar het licht.

In het Parochieel Dienstencentrum in Enschede

dinsdag 17 maart: Tot leven gewekt.

Jacobsschelp (pastorie), Heilige Jacobuskerk in Lonneker

Tijd: 19.30-21.00u (inloop vanaf 19.15u)

Begeleiding: José van den Bosch, pastoraal werkster parochies

Aanmelden (niet verplicht, wel fijn): via: j.vandenbosch@rkzuidoosttwente.nl of telefonisch: 0613646717.

Als alles duister is:

een avond over de liturgie en spiritualiteit van het Paastriduüm

Het Paastriduüm, hart en hoogtepunt van heel het liturgisch jaar, helpt ons stil te staan bij het lijden, de dood en de verrijzenis van de Heer. In de loop van de eeuwen heeft de Kerk vaste gebruiken, teksten en liederen ontwikkeld om dit grote verhaal vorm te geven. Maar ook om daarin haar geloof te belijden dat de dood en de verrijzenis van Jezus ook betekenis heeft voor ons, hier en nu. Pastoor Patrick Kuipers neemt ons mee op een reis langs de vieringen en momenten van het Paastriduüm. Hij zal stilstaan bij de historische ontwikkeling en de vormgeving van de verschillende dagen en ons op die manier binnenleiden in het mysterie van lijden, dood en verrijzenis van Christus.



Datum: maandag **23 maart**

Tijd: 19.30u

Plaats: Parochieel Centrum aan de Nieuwe Schoolweg 2 te Enschede.

De avond is bedoeld voor iedereen die zich wil verdiepen in de liturgie en spiritualiteit van Pasen: parochianen medewerkers in de liturgie, lectoren, acolieten, kosteren en andere geïnteresseerden. Aanmelden is niet nodig.

Oecumenische stiltevieringen Vastentijd Franciscusparochie

Laten we ons in deze onrustige tijd regeren door de angst of kunnen, willen, moeten, zullen we onverschrokken zijn? We overwegen deze vragen in de viering aan de hand van teksten uit de Bijbel en werken uit de kunst.

Tijd: Elke woensdagavond van t/m 1 april van 19.00 tot 19.30 uur

Locatie: **11/3:** Kleine Kerkje Buurse

18/3: Pancratius Haaksbergen

25/3: Johanneskerkje Tweekelo

1/4: Prot. Kerk Haaksbergen.

Sobere maaltijd

De maaltijd is een oecumenisch initiatief en wordt georganiseerd door vrijwilligers van de gezamenlijke kerken in Enschede. Iedereen is welkom! Wilt u uw komst aan ons doorgeven via de telefoon, de email of de lijst in de ontmoetingskerk.

Dank u wel!

Els Kortman (tel.4325531), Rina van der Hulst 5723440. (rinavdhulst@kpnmail.nl)

Datum, plaats en tijd: dinsdag **31 maart**, 17.30-18.30u in de Ontmoetingskerk in Enschede.



Agapè maaltijd

Naar het voorbeeld van de eerste christenen houden wij een maaltijd, waarin onze onderlinge verbondenheid in Christus tot uitdrukking komt. Datum, plaats en tijd: Witte Donderdag **2 april**, 18.00-19.00u in het parochiehuis bij de Jacobuskerk aan de Walstraat in Enschede.

U dient zich voor deze

maaltijd wel aan te melden, uiterlijk dinsdag 31 maart. Dat kan via: pastoraatgroep@katholiekenschede.nl of telefonisch bij één van de leden van de organisatie: Tiny Hannink (06-28696426) of Annelies Tenbergen (053-4768667). Jonge gezinnen met **kinderen** zijn van harte welkom! Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Franciscusbende

Vossenjacht rond het leven en sterven van Jezus. Kinderen, ouders, opa's en oma's, gezinnen gaan in het centrum van Haaksbergen op zoek naar figuren uit de tijd van Jezus. Je kunt op je eigen tijd beginnen. Datum, tijd en plaats: vrijdag **20 maart**, 18.30(start), Onder toren Pancratiuskerk
Kosten: Vrije gift voor goed doel.

Twentse Passion in Buurse

Op Goede Vrijdag is Buurse het toneel van een mooi Twents Paasverhaal omlijst met muziek van muziekvereniging Crescendo met zang van het Pablo Koor uit Haaksbergen en het Allegro Koor uit Buurse, gevolgd door een indrukwekkende stille tocht door het dorp. Datum, tijd en plaats: Goede Vrijdag **3 april**, 19.00u bij de Heilige Maria Presentatie Kerk in Buurse.

Jesus Christ Superstar in Haaksbergen

In de Heilige Bonifatius kerk in Haaksbergen brengt Studio 65 verschillende liederen uit de rockopera Jesus Christ Superstar ten gehore. Daarbij worden teksten ter bezinning en ter overweging gedeeld om dieper in te gaan op het lijdensverhaal van Jezus. Datum en tijd: dinsdag **24 maart**, 20.00u. Toegang is gratis.





Parochievicaris Rekveld met emeritaat

Op zondag 1 maart hoopt parochievicaris Willy Rekveld 75 jaar te worden. Dat betekent dat hij aan de aartsbisschop zijn ontslag heeft aangeboden. Inmiddels is duidelijk geworden dat de kardinaal hem dat ontslag eervol heeft verleend, onder dankzegging voor zijn grote inzet. Pastor Rekveld gaat echter niet op zijn handen zitten, maar wil zich blijven inzetten zolang zijn gezondheid dat toelaat. Daarom wordt hij benoemd tot priester-assistent, hetgeen betekent dat hij zich als emeritus aan onze drie samenwerkende parochies verbindt en beschikbaar is voor vieringen en activiteiten waar ik hem als pastoor voor

vraag. Voorlopig zal hij blijven wonen op de pastorie van Overdinkel. In de praktijk verandert er dus niet heel veel, maar voor hemzelf is het toch een bijzonder moment. De moeite waard om even bij stil te staan.

Daarom zal er op tweede Paasdag, maandag 6 april, een speciale eucharistieviering zijn in de H. Gerardus Majellakerk in Overdinkel waarin pastor Rekveld zal voorgaan. In de andere kerken van onze regio zal er die dag geen eucharistieviering zijn, zodat iedereen in de gelegenheid wordt gesteld bij deze viering in Overdinkel aanwezig te zijn. Het is ook het moment waarop wordt stilgestaan bij het feit dat hij op 1 maart ook 12,5 jaar in onze samenwerkende parochies werkzaam is.

Mede namens mijn collega's van het pastoraal team en de parochiebesturen van de parochies van Zuidoost Twente wil ik pastor Rekveld heel hartelijk danken voor de jaren van trouwe inzet voor het pastoraat, met name ook in de periode dat er geen pastoor was en wens ik hem veel zegen en gezondheid toe voor de tijd die komen gaat.

Pastoor Patrick Kuipers

Viering van barmhartigheid een weg van inkeer op weg naar Pasen

In de veertigdagentijd nodigt de Kerk ons uit om stil te staan, te vertragen en naar binnen te kijken. Deze veertig dagen vormen een bijzondere tijd van inkeer en bekering, een weg die ons voorbereidt op het grote feest van Pasen: de verrijzenis van Christus, het nieuwe leven dat sterker is dan zonde en dood.

In dit licht organiseren wij een Viering van Barmhartigheid op vrijdag 27 maart in de H. Jacobuskerk te Enschede. Deze viering begint om 19.00 uur en is een moment van gebed en bezinning waarin Gods liefdevolle nabijheid centraal staat. Barmhartigheid is immers het hart van het evangelie. God komt ons niet tegemoet met oordeel, maar met een open hart, altijd bereid om te vergeven en opnieuw te beginnen. De veertigdagentijd herinnert ons eraan dat wij die barmhartigheid mogen ontvangen én doorgeven.

Tijdens deze viering is er ruimte voor Schriftlezing, stilte, gebed en symboliek die ons helpt om ons eigen leven te bekijken in het licht van Gods liefde. Waar lopen we vast? Wat weegt er op ons hart? Waar verlangen we naar vernieuwing?



Bekering betekent niet alleen het loslaten van wat ons van God en elkaar verwijdert, maar ook het opnieuw kiezen voor het goede, voor liefde en gerechtigheid.

Een bijzonder onderdeel van de viering van barmhartigheid is de mogelijkheid om het sacrament van boete en verzoening (de biecht) te ontvangen.

Dit sacrament is een kostbaar geschenk van de Kerk: een persoonlijke ontmoeting met Gods vergevende liefde. In een vertrouwelijk gesprek mogen we uitspreken wat ons bezwaart en horen we woorden van vergeving en bemoediging. Zo mogen we met een lichter hart en hernieuwde kracht onze weg vervolgen, op weg naar Pasen.

Wij nodigen iedereen van harte uit om deel te nemen aan deze viering. Of u nu regelmatig biecht of dat nog nooit hebt gedaan, u bent welkom. Laat deze

viering een moment zijn om op adem te komen, om u te laten raken door Gods barmhartigheid en om met nieuwe hoop toe te leven naar het paasfeest.

Copy en misintenties

Copy en misintenties voor de eerstvolgende Parochiekrant (periode 25-04 t/m 12-06) graag inleveren vóór donderdag 09 april 2026. Graag naar ons e-mailadres: parochiekrant.glanerbrug@gmail.com.





Activiteiten Vrouwengilde Glanerbrug.

Jaarvergadering: Hierbij nodigt het "Vrouwengilde Glanerbrug" haar leden uit voor de vlg. bijeenkomsten:

Vrijdag **20 maart** a.s. : **excursie** naar de **zusters**

Franciscanessen woonachtig in het Gravenallee te Denekamp.
(hier krijgen we een informatieve rondleiding en wat zal ons er nog meer te wachten staan?)

Nadere gegevens hieromtrent zoals o.a. vervoer etc. hoort u op één van onze activiteitenmiddagen.

Vrijdag **10 april**: aanvang 14.00 uur: lokatie Parochiehuis.

Een middag met **Pastor Jos Verbraeken**.

Pastor Verbraeken (geboren en opgegroeid in Glanerbrug) is een kerkelijk rechter en zal ons vertellen over zijn daagelijkse werkzaamheden. Dit belooft een hele interessante middag te worden.

Ook **niet-leden** zijn van **harte welkom** deze middag bij te wonen, zij betalen 5,-- euro excl. koffie/thee en of een drankje.

Vrijdag **24 april**: aanvang 14.00 uur: lokatie Parochiehuis. Afsluiting van het seizoen m.m.v.: DUO-DIO... met het gezellige spel: **Ik hou van Holland** hetgeen voor grote hilariteit zal zorgen. Deze middag is uitsluitend voor leden bestemd, ook voor deze activiteit zullen er nadere mededelingen volgen op één van onze activiteiten.

Meer informatie? Frouwke Velthuis-Renshof, voorz. (tel.053-4615387)

Op Bedevaart met Bisdom Utrecht naar Banneux



Voor het jaar 2026 staan er 3 bedevaarten gepland naar Banneux. De eerste voorjaarsbedevaart zal plaats vinden van vrijdag **15 mei t/m dinsdag 19 mei**.

Op **30 en 31 mei** vindt de tweedaagse bedevaart plaats van Regio Twente Salland, samen met, Regio Gelderland oost. De najaars bedevaart van Bisdom Utrecht vindt plaats van vrijdag **28 augustus t/m dinsdag 1 september**.

Voor de 5 daagse bedevaarten in het voorjaar en het najaar verblijft U op het Heiligdom en is er 24 uur per dag zorg aanwezig mocht dit nodig zijn. We gaan

met een lift-bus. Bent U rolstoelafhankelijk en U wilt wel graag mee, dan is dat geen probleem. Eenmaal op het Heiligdom aangekomen staan er genoeg vrijwilligers voor U klaar om U een zo aangenaam mogelijke tijd te geven bij de Maagd der Armen, want zo heeft Maria dit gezegd tegen Mariette Beco. "Ik ben de Maagd der Armen". Voor de tweedaagse bedevaart in mei is er geen zorg aanwezig en ook geen bus met een lift erin. Vindt U vijf dagen te lang maar U wilt wel graag mee en U heeft hulp nodig, dan is het zeer wenselijk dat U zelf een begeleider mee neemt. Er wordt U op alle bedevaarten een mooi programma aangeboden met voldoende tijd om ook uw eigen weg te gaan.

Aan iedere reis zitten natuurlijk kosten verbonden. Wat de kosten voor de vijfdaagse reis zijn is nog niet bekend. Dit wordt in februari bepaald.

De kosten voor de tweedaagse zijn al wel bekend. Dit is 210 euro per persoon en dan ligt U met 2 personen op 1 kamer. Wilt U een kamer voor U alleen dan kost het 235 euro. Bij deze kosten zitten vervoer, 1x overnachting, 1x ontbijt, 2x lunch en 2x diner bij inbegrepen. U kunt zich vanaf nu opgeven voor alle bedevaarten. De opgave voor de voorjaars bedevaart en de tweedaagse is tot uiterlijk 31 maart!

Aanmelding en verdere info : Ans Olde Theussink 0627408273
 Bert Elferink 0623770341

Namens Bisdom Utrecht hopen wij U op een van de reizen te ontmoeten en U een mooie en bijzondere tijd te geven bij de Maagd der Armen.

Vraag het onze pastoor

Heb jij een vraag over het leven, het geloof of een alledaags dilemma? Pastoor Patrick Kuijper helpt je graag met een eerlijk en bemoedigend antwoord. Geen vraag is te groot of te klein, dus stuur 'm gerust in! Naar: parochiekrant.glanerbrug@gmail.com (we kunnen anoniem plaatsen).

Mensen uit de parochie Glanerbrug die hun overleden dierbare toch graag uitgeleide willen doen vanuit een kerkgebouw, welke mogelijkheden hebben zij?

Bij de sluiting van de kerk is er nagedacht over de voortgang van de verschillende liturgische vieringen. Zoals al eerder aangegeven zullen de vieringen op de 2e zondag van de maand en de 4e vrijdag van de maand in het parochiehuis plaatsvinden. De achterzaal is daarvoor ingericht en in een aparte ruimte is gezorgd voor een sacristie. Ouders die hun kinderen willen laten dopen kunnen daarvoor terecht in de H. Maria Geboortekerk in Losser. Dat is de 'parochiekerk' van de parochie Maria Vlucht. De vieringen van de Eerste Communie en het H. Vormsel worden al enkele jaren in Losser gevierd. In overleg met de locatieraad en de pastoraatgroep is besloten dat het niet langer mogelijk is kerkelijke uitvaarten in Glanerbrug te laten plaatsvinden. Het parochiehuis is hiervoor niet geschikt en de nodige menskracht om dit te organiseren ontbreekt. Kerkelijke uitvaarten van parochianen uit Glanerbrug kunnen plaatsvinden in een van de andere kerken van de parochie Maria Vlucht.



De tijd baart rozen ...

“Voorlopig”, zegt Dhr. Ten Vergert. „Wij maakten ons hier sterk voor, maar weten niet hoe lang die vieringen blijven.” Ten Vergert, waarde medeparochianen, is als lid van het parochiebestuur Maria Vlucht

verantwoordelijk voor bouwkundige zaken en hij blikt samen met vice-voorzitter Evering tijdens een interview in de Tubantia van eind januari terug op de verkoop van onze geloofsgemeenschap nu er in het Parochiehuis gekerkt moet worden. Het parochiebestuur sluit niet uit dat ook aan die vieringen een einde komt. Dus. Deze uitlating kwam op mij wat ongepast over en voortijdig ook, zo snel na de ingrijpende gebeurtenis van de kerksluiting. Kijk, nou snap ik ook wel dat regeren vooruitzien is en dat je niets moet uitsluiten. En ik snap ook wel dat onze kerk niet is verkocht omdat onze financiële situatie zo rooskleurig was. Maar om een maand na de sluiting van de kerk al zo'n dreigende wolk boven Glanerbrug los te laten....ik had het niet gedaan. Als je ziet met hoeveel zorg en aandacht het Parochiehuis is ingericht voor vieringen en hoe keurig het secretariaat is, dan zou je op zijn minst vertrouwen kunnen uitspreken in het voortbestaan van onze geloofsgemeenschap. Natuurlijk snap ik ook wel dat de toekomst er bepaald niet zonnig uitziet, maar financieel gezien hoeven we ons in Glanerbrug “voorlopig” geen zorgen te maken, denk ik. In hetzelfde krantenbericht geven de heren namelijk aan dat de opbrengst van kerk en pastorie niet onder de vraagprijs van acht en een halve ton was. Van dat bedrag gaat een percentage naar het bisdom en een substantieel deel naar Maria Vlucht omdat Glanerbrug jarenlang niet kon voldoen aan gezamenlijke verplichtingen. Logisch. Een ander deel van de opbrengst is al gebruikt om het Parochiehuis aan te passen, maar dan blijft er toch altijd nog een flink bedrag over voor Glanerbrug. Hoeveel? Ik gok op een paar ton. Op begroting van 2025 stond aan totale kosten een bedrag van € 72.000 vermeld. Het belangrijkste deel was gereserveerd voor gebouwen en kosten voor energie. Daar valt nu dus een flink deel van weg: geen kerk en pastorie meer en de cv in het parochiehuis is vernieuwd. Dus zeg dat we voortaan € 50.000 nog per jaar kwijt zijn. Aan collectes, intenties en uitvaarten zal minder binnen komen, maar dan nog zouden we het financieel gezien nog minstens een jaar of tien kunnen volhouden. Lijkt mij. Zaak is wel dat we het met z'n allen moeten zien zitten: jong en oud. Samen de schouders eronder. Er is genoeg te doen. Koren, maar ook groepen kunnen nog vrijwilligers gebruiken. Aan de slag, zeg ik het huidige kabinet na!!

Tot zover, Japie..

Van uw redactie

Het is ons toch gelukt, we hebben een nieuwe omslag van de Parochiekrant. Wat vindt u ervan? Laat het ons weten, we zijn heel benieuwd naar uw reactie(s).

Parochie-informatie en contactadressen

Parochiehuis:

Kerkstraat 18, 7532 AT Glanerbrug, tel. 4611232
secretariaatlv@mariavlucht.nl
Secretariaat geopend op woensdag en
vrijdag van 09.00-11.00 uur

Locatieraad:

Bankrek. NL30 RABO 0130 3042 71
t.n.v. R.K. Parochie Maria Vlucht
Voorzitter: vacant
Leden: Yvonne Weber (tel. 06-23751731)

Kerkbijdragen:

Bankrek. NL86 RABO 0130 3749 46
t.n.v. R.K. Parochie Maria Vlucht
Centraal Secretariaat Maria Vlucht:
Gronausestraat 4, 7581 CG Losser, 053-5361675
Geopend ma t/m vr van 9.00 tot 12.00 uur
E-mail: secretariaat@mariavlucht.nl
website: www.mariavlucht.nl

Bestuur Maria Vlucht:

Voorzitter: Pastoor Patrick Kuipers
Wvd.vr.z: Jozef Evering. Leden: Sander Severt
(secr.), Jeroen Renard (penningm.)
Gerard ten Vergert (bouwzaken) en vacant.

Parochiehuis:

Beheerder: Cor Kwakman, 06-10657565
Kerkstraat 18 - tel. 4611863

Parochiekrant:

Redactie / copy: J. Kwakman
Demeterlaan 37, tel. 06-19723272 of
Parochiekrant.glanerbrug@gmail.com
Bankrek. NL32 RABO 0337 3542 27, fin. bijdragen
ook mogelijk via secretariaat

Herenkoor:

M.v/d Straat, tel.4611618 (na 18:00 u)
Bgg H. Kloppers, tel. 4617885
M.O.V./I.K.V.
Marijke Lammers
tel. 06-34087927
marijkelammers@live.nl

Jongerenpastoraat:

Centraal Secretariaat Maria Vlucht
Kath. Vrouwengilde Glanerbrug
Voorzitter: Frouwe Velthuis
Ouverturestraat 113, tel. 4615387

Lourdeswerk:

Centraal Secretariaat Maria Vlucht

Verliezen verwerken:

tel. 4611232

Vincentiusver. Glanerbrug:

Secr.Brinkstraat 35, 7512 EB, Enschede,
06-40193758,vincentiusglanerbrug@outlook.com

Ziekenbezoeksters

Mevr.M. Floedveld, tel. 4612291

Dameskoor:

Via locatie secretariaat Kerkstraat 18

Begraafplaats Glanerbrug:

Linda Maathuis, tel. 06-11702842
rkbegraafplaats-glanerbrug@mariavlucht.nl
Bankrek. NL 56 RABO 0168 7942 76

Leden Pastoraatsgroep:

Leden: Marijke Lammers, 06-34087927
Bert Jannink, tel. 06-47165491
Bert.jannink@outlook.com

Misdienaars:

Miranda Gouma, misdienaars@live.nl

R.K. Basisscholen:

De Troubadour", Sonatestraat 44a,
tel. 4611691
"St. Gerardus", Kerkstraat 155, tel. 4611667

Contactgegevens pastoraal team

- Pastoor: Patrick Kuipers, p.kuipers@rzkzuidoosttwente.nl, 06-81274995
- Parochievicaris: Willy Rekveld, w.rekveld@rzkzuidoosttwente.nl, tel. 06-20874866;
- Pastoraal werker: Frank de Heus, f.deheus@rzkzuidoosttwente.nl, tel. 06-30098833
Donderdag vrije dag.
- Pastoraal werkster: Jose van den Bosch-van Os, j.vandenbosch@rzkzuidoosttwente.nl,
tel. 06-13664171