

Parochieblad 't Klöpke



mei/juni 2026

35^e jaargang nummer 2

't Klöpke

Bestuur Maria Vlucht

Voorzitter: Patrick Kuipers 06-81274995 p.kuipers@rkzuidoosttwente.nl
Vice-voorzitter: Jozef Evering 06-51846791 vice-voorzitter@mariaavlucht.nl
Secretaris: Sander Severt secretaris@mariaavlucht.nl
Penningmeester: Jeroen Renard 06-13418314 penningmeester@mariaavlucht.nl
Gebouwen: G. ten Vergert 06-53934001 info@tenvergert.com
Begraafplaatsen vacant

Centraal Secretariaat parochie Maria Vlucht

Gronausestraat 4, 7581 CG Losser 053-5361675 secretariaat@mariaavlucht.nl
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur

Locatieraad Katholiek Losser

Email-adres: losser@mariaavlucht.nl

Lies Kerseborn	Voorzitter
Hermien Heijmer	Secretaris
Gerard Rödel	Penningmeester
Saskia Aveskamp	Lid

Contactpersoon R.K. Begraafplaats Losser

Alphons Punte 06-30553140 begraafplaatslosser@mariaavlucht.nl

Contactpersonen Kerkradio

Henk Wigbels 053-5384396
Alphons Punte 06-30553140

Parochiecentrum

Gronausestraat 4, 7581 CG Losser 053-5381224 Losser@mariaavlucht.nl
De gastdames zijn van maandag t/m donderdag aanwezig van 10.00 uur tot 11.30 uur.

IBAN Kerkbijdrage NL24 RABO 0337 3217 79 ten name van:

R.K. Parochie Maria Vlucht.

Op de overboeking s.v.p. vermelden: Kerkbijdrage GG Katholiek Losser

Pastoraatsgroep

Catechese: Alies te Riet
Diaconie: Ad Willems
Liturgie: vacant
Lid: Frank van Hees
Lid: Gert Veger

Administratie

Ledenadministratie: ledenadministratie@mariaavlucht.nl

Kerkbijdrage: kerkbijdrage@mariaavlucht.nl

I.v.m. de nieuwe AVG-wet zijn in de digitale versie niet meer alle telefoonnummers en email-adressen vermeld.

[Voor overige informatie zie: www.rkzuidoosttwente.nl](http://www.rkzuidoosttwente.nl)

't Klöpke

Parochieblad voor Losser en Glane

mei/juni 2026

35^e jaargang nummer 2



Inhoudsopgave:

Pag 2	Adressen	Pag 10	Liturgie
Pag 3	Inhoud + pastorale zorg	Pag 11	Programma St. Caeciliakoor
Pag 4	Pastorpraat	Pag 12	Kroniek
Pag 5	Ontmoetingsdagen Dauwtrappen- en viering	Pag 13	Voorstelling Maria Magdalena Europa Kinderhulp
Pag 6	Mariamaand	Pag 14	Kerkbanken H.M.G.kerk
Pag 7	Sam's kledingactie	Pag 15	Lezing Stijn Fens
Pag 8	Contactgroep alleenstaanden Dankwoord pastor Rekveld	Pag 16	Kloosterweekend Jongeren
Pag 9	Opbrengst Vastenactie Vrijwilligers LosserHof	Pag:17	OASE Moederdaggedicht
		Pag:18	Pastorale wenken
		Pag 19	Colofon

Pastorale zorg:

Voor dringende pastorale zorg bel:

06-20874866 pastor Rekveld

Bij geen gehoor:

06-81274995 pastoor Patrick Kuipers

Voor het melden van uitvaarten bel
uw uitvaartleider.



Over de Herder en de Deur

In mijn boekenkast staat een boek met de titel: 'Zonder beelden sprak Hij niet tot hen'. Die 'Hij' is Jezus. Jezus gebruikt verhalen en beelden om zijn boodschap over wie God is en waartoe Hij ons bestemd heeft, over te brengen.

Ook komende zondag vertelt Jezus een beeldend verhaal (Johannes 10, 1-10). Het gaat over dieven en rovers, herders en schapen. In dit decor vertelt Jezus over een schaapsstal en de deur waardoor de schapen naar binnen gaan. Anders dan een dief of een rover, die daarvoor een andere weg kiezen, gaat een herder door de deur naar binnen. De herder roept zijn schapen bij hun naam. Ze luisteren naar hem en ze lopen achter hem aan naar binnen en naar buiten.

Een alledaags tafereel in die tijd en ook nu kunnen we ons hierbij een voorstelling maken. Dan wordt het beeld wat abstracter als Jezus zegt: "Ik ben de deur van de schapen". Het is een uitnodiging aan ons om Jezus te zien als de deur waardoor wij binnen kunnen gaan naar een leven zoals God het voor ogen heeft. Een leven waarin Hij ons als een Herder wil hoeden en behoeden en ons wil leiden naar 'grazige weiden' en 'rustig water' (psalm 23). Een leven waarin wij door te luisteren naar zijn Stem tot onze bestemming komen. Hoe kun je hier anders over spreken dan met beelden?

door José van den Bosch, pastoraal werkster



Ontmoetingsdagen voor ouderen in Maria Vlucht

De ontmoetingsdagen in 2026 worden gehouden op de volgende dagen:

Lonneker: woensdag 6 mei

Glanerbrug: woensdag 20 mei

Losser: vrijdag 29 mei

Overdinkel: donderdag 24 september

Het **thema** is: Dankbaar leven; God in alle levensdagen.

Deze dagen zijn speciaal voor onze ouderen in de verschillende geloofsgemeenschappen.

Meer informatie volgt later via de wekelijkse nieuwsbrief.

Werkgroep ouderen en ziekendagen.



Dauwtrappen én Dauwtrapviering in het Openluchttheater Brilmansdennen – Losser

Vanuit de gezamenlijke Losserse kerken wordt op Hemelvaartsdag, 14 mei a.s. een wandeling georganiseerd waarbij deelnemers, de dauwtrappers, om 7.00 uur op pad gaan. Iedereen is welkom om aan de ruim 1½ uur durende wandeltocht deel te nemen. Het vertrek is vanaf de ingang van het Openluchttheater Brilmansdennen aan de Gildehauserweg 27 in Losser.



Na terugkeer van de wandelaars, vindt in het Openluchttheater om 9.00 uur een Oecumenische gebedsdienst plaats; deze wordt door ds. Gerlof van Rheenen en p.w. Frank de Heus voorgegaan. Muzikale medewerking wordt -net als voorgaande jaren- verleend door muziekvereniging 'Sempre-Excelsior'.

Tijdens de dienst vindt een collecte plaats, waarvan de opbrengst ten goede komt aan 'De Kraambank - Losser'. Marieke Ruyter-van der Weide is kraamverzorgende en zal het doel en het werk van De Kraambank toelichten.

Na afloop van de dienst staan koffie en broodjes klaar en is er gelegenheid voor een gezellig samenzijn: al met al een mooi en goed begin van Hemelvaartsdag 2026.

Wellicht onnodig om te vermelden: mocht deelname aan de wandeling niet mogelijk zijn, het is vanzelfsprekend dat -ook zonder deel te nemen aan de wandeling- deelname aan de Oecumenische dienst mogelijk is: wees welkom!

Maria (maand)



Vandaag – als ik dit schrijf is het Goede Vrijdag – denk ik samen met vele andere mensen in het bijzonder ook aan Maria. Zij is met Jezus meegegaan op zijn levensweg. Ergens op die weg heeft zij Hem los moeten laten, zoals elke ouder zijn kind los moet laten opdat het zijn of haar eigen leven kan gaan leiden. Maar ze is Hem blijven volgen, met hart en ziel, ook en vooral toen zijn weg een lijdensweg werd.

Ze is Hem nabij gebleven tot waar ze niet verder kon gaan. Juist vanwege deze ervaring, vinden veel mensen herkenning en troost bij haar. "Ze heeft het zelf meegemaakt", zo zei een moeder die haar dochter aan de dood heeft verloren.

Gisteravond was The Passion op televisie, inmiddels voor de zestiende keer. Telkens weer raakt deze uitvoering van het lijdensverhaal veel mensen, gelovigen en niet-gelovigen. Persoonlijk vond ik deze Passion heel mooi uitgevoerd met een prachtige vertolking van Maria door Roxeanne Hazes. Vooral het moment waarop Maria haar hand op het grote, verlichte kruis legt, blijft mij bij.

Een 'kantelmoment', waarop ze – opnieuw, nu definitief – haar zoon moet loslaten maar in liefde met Hem verbonden blijft.

"Vrouw, daar is nu je zoon," heeft Jezus op het kruis tot haar gezegd. Hij sprak over 'de leerling van wie Hij hield'. Op het kruis vertrouwde Hij hem aan haar toe.

Het doet me denken aan een moeder wiens zoon was overleden, die zei: "Ik heb mijn zoon verloren, maar ik heb er een dochter bij gekregen."

Na zijn overlijden was haar schoondochter als een dochter voor haar geworden. Ondanks alles nieuw perspectief.

En tegen die leerling heeft Jezus gezegd: "zie daar, je moeder."

En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich in huis (Johannes 19, 25-27). Een laatste gebaar van zorg van Jezus: Hij geeft zijn moeder aan zijn leerling en daarmee aan alle mensen die Maria als hun geestelijk moeder willen opnemen in hun hart en in hun leven.

Als u dit leest, is er een grote groep pelgrims uit ons bisdom, ook vanuit onze parochies, in Lourdes. Om dichtbij Maria te zijn en nieuwe levenskracht op te doen.

Dat wens ik alle pelgrims van harte toe. En wie thuis blijft wens ik toe dat Maria in deze meimaand u nabij komt en nieuwe vreugde geeft.

José van den Bosch-van Os, pastoraal werkster

Sam's kledingactie in Losser

Op zaterdagochtend **9 mei** kunt u **van 8.00 uur** tot uiterlijk **10.45 uur** in Losser kleding en schoenen inleveren bij het parochiecentrum van de Heilige Maria Geboortekerk aan de Gronausestraat 4.



Wat mag u allemaal inleveren?

Behalve uw donatie van kleding en schoenen mogen ook speelgoed, knuffels en huishoudtextiel in de vorm van dekbedovertrekken (graag compleet met kussenslopen), lakens, handdoeken, theedoeken, vaatdoeken, washandjes en zakdoeken ingeleverd worden. Graag separaat van de kleding verpakt in een gesloten plastic zak.

Onze vrijwilligers nemen geen gordijnen, vloerbedekking, tuinkussens en tafelkleden aan.

Aanvullende informatie:

Wilt u meer informatie over het werk van Sam's Kledingactie of wilt u misschien zelf als vrijwilliger aan de slag? Kijkt u dan eens op de website www.samskledingactie.nl.

Bellen mag natuurlijk ook: telefoonnummer 088 2080100

Met vriendelijke groet,

Sam's Kledingactie (Leek)

Projectinformatie 2026

Al bijna 60 jaar zet Stichting Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood zich in voor kwetsbare mensen in ontwikkelingslanden, met speciale aandacht voor kind, gezondheid en onderwijs. Goede gezondheid en onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind én van een samenleving. Een kind dat, waar dan ook ter wereld, in goede gezondheid passend en goed onderwijs krijgt en mee kan doen, krijgt kansen voor de toekomst.

Dit voorjaar zetten we ons in voor het project van het Liliane Fonds, waarbij het King George VI Rehabilitation Centre in Zimbabwe wordt ondersteund. In Zimbabwe hebben veel kinderen en jongeren met een handicap nog altijd beperkte toegang tot gezondheidszorg, onderwijs en werk. Hun mogelijkheden worden niet alleen begrensd door hun handicap, maar ook door maatschappelijke uitsluiting. Veel kinderen worden daarom verstoten, verwaarloosd of mishandeld. Het King George VI Rehabilitation Centre zet zich juist in voor deze kinderen, in de leeftijdscategorie van 3 tot 20 jaar, door hen een ondersteunende en veilige omgeving te bieden om op te groeien en daar waar nodig een opvangplek biedt wanneer het kind wees is.

Contactgroep alleenstaanden

Elke laatste zondag van de maand is er iets te beleven.



Op 31 mei is er K.W.W. "kijken wat wordt..."

Op 28 juni sluiten we de eerste helft van 2026 af met een maaltijd.

We beginnen elke keer om 14.00 uur in het parochiecentrum van de Heilige Maria Geboortekerk.

Samen gaan we het gezellig maken en iedereen is van harte welkom.

Voor verdere informatie kan men bellen met:

Marietje Haarman tel 06-223 876 08 of Truus Röring tel 053-5384738.

Dank in grote dankbaarheid.

Het was een mooie dag, Tweede Paasdag, om te vieren dat ik 12 ½ jaar als pastor mocht werken in de samenwerkende parochies Zuidoost Twente.



Dankbaar ook dat ik mag blijven werken als pastor, als priester.

Met 75 jaar ga je met emeritaat maar je blijft priester. En samen met allen die toegewijd zijn hoop ik gestalte te geven aan wat wij met Pasen en daarna ook mogen vieren.

Het leven ons gegeven in de verrijzenis van de Levende Heer. Dat kwam voor mij tot uitdrukking in de Eucharistieviering die wij samen mochten vieren. Gewijd en toegewijd. Zonder namen te noemen wil ik u, jullie allen in grote dankbaarheid danken. Dank voor het samen vieren, Dank voor het samen zingen. Dank voor de mooie woorden gesproken in de preek en dankwoorden. Dank voor de attenties, de kaarten en bloemen. Dank voor het ongedwongen samenzijn na de viering. Dank aan de geloofsgemeenschap van de Heilige Gerardus Majella die dit mogelijk heeft gemaakt. Dank voor de mooie albe en de woorden daarbij geschreven op een mooie kaart. Dank voor de prachtige Maria koorkap, gekregen van de gezamenlijke parochies, en de woorden daaraan vooraf.

Maar in alle oprechtheid mijn grootste dankbaarheid is dat u, jullie er allemaal waren om dit samen te vieren.

En om met mijn eigen woorden af te sluiten:

Dat zouden we vaker moeten doen! Dank en good gaon.

Pastor Willy Rekveld

Opbrengst Vastenactie 2026

voor het project Loop en Werk in de Filipijnen.



Dit jaar heeft de M.O.V. Losser / Overdinkel geld ingezameld voor de Stichting Loop en Werk uit Denekamp. Kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking worden middels protheses, schoolfonds en aanpassing van woonomstandigheden, geholpen in hun ontwikkeling.

De 4 deelnemende scholen zijn de Pax Christi, De Wegwijzer, De Verrekijker en De Veldzijde, samen met de Eerste Heilige Communicantjes hebben ze €1960,65 bij elkaar gebracht.

De Vastenactie zakjes hebben in totaal €941,42 opgebracht.

Totaal komen we dan op een bedrag van €2902,07

Iedereen van harte bedankt voor de energie, die er in gestoken is en voor de giften.

De Stichting kan hiermee veel mensen blij maken.

Nogmaals bedankt namens de M.O.V. werkgroep

Anja Heerink en Hermien Heijmer

Vrijwilligers gezocht kerkdiensten LosserHof



Op de LosserHof (Losser) en 't Bouwhuis (Enschede) gaan bewoners graag naar de kerkdienst. Een deel van hen kan daar niet zelfstandig naar toe.

Zij zoeken een vrijwilliger die met hen mee wil gaan. Iets voor u misschien? De ervaring van onze huidige vrijwilligers is, dat ze het zelfs na heel veel jaren nog erg naar hun zin hebben. Hoe dat komt? Door de mooie en bijzondere contacten die ze hebben opgebouwd met onze bewoners en de andere vrijwilligers. En door de open en vriendelijke sfeer die er in de kerkdiensten is.

De kerkdiensten op de LosserHof en 't Bouwhuis zijn eens per twee weken. Losserhof op zaterdag om 10:30 uur en 't Bouwhuis op zondag om 10.30 uur. Ze duren ongeveer driekwartier.

Nadat alle vrijwilligers de bewoners hebben thuisgebracht, drinken we samen koffie.

Met vriendelijke groet,

Danielle Kolner

Coördinator Vrijwilligers Regio Losser en Enschede
Aanwezig: maandag t/m donderdag: 06-46819740
danielle.kolner@detwentsezorgcentra.nl

Alle vieringen Maria Vlucht t/m 1 juli:

CV= Communieviering, EV= Eucharistieviering, GV= Gebedsviering
OV=Oecumenische viering, pv=parochievicaris, pw=pastoraal werker

H. Maria Geboortekerk Losser

Zo 10 mei 09.00 EV pastor Rekveld Dameskoor
Wo 13 mei 09.30 EV pastor Rekveld Dameskoor
Hemelvaart: Viering in Brillmansdennen mmv Sempre-Excelsior
Do 14 mei 09.00 OV pw de Heus en ds van Rheenen

Zo 17 mei 09.00 EV pastoor Kuipers Vivace
Wo 20 mei 09.30 CV pw de Heus

Pinksteren:

Eerste Heilige Communie:

Zo 24 mei 10.00 EV pastoor Kuipers Liedwientjes

Wo 27 mei 09.30 EV pastor Rekveld
Zo 31 mei 09.00 EV pastor Rekveld Herenkoor
Wo 3 juni 09.30 CV werkgroep
Zo 7 juni 09.00 EV pastoor Kuipers Caeciliakoar
Wo 10 juni 09.30 EV pastor Rekveld
Zo 14 juni 09.00 EV pastor Huisman Dameskoor
Wo 17 juni 09.30 EV pastoor Kuipers
Zo 21 juni 09.00 EV pastoor Kuipers Vivace
Wo 24 juni 09.30 EV pastor Rekveld Dameskoor
Zo 28 juni 09.00 EV pastor Rekveld Herenkoor
Wo 1 juli 09.30 CV werkgroep

Gerardus Majella Overdinkel

Za 16 mei 19.00 EV pastoor Kuipers Gemengd koor
Pinksteren:
Zo 24 mei 09.30 CV werkgroep Gemengd koor

Do 28 mei 09.30 EV pastor Rekveld
Zo 7 juni 09.30 CV werkgroep Gemengd koor
Do 11 juni 09.30 EV pastor Rekveld
Za 20 juni 19.00 EV pastoor Kuipers Gemengd koor
Do 25 juni 09.30 EV pastor Rekveld

O.L.Vrouw Glanerbrug (vieringen zijn in het parochiehuis)

Zo 10 mei 10.30 CV pw van den Bosch Herenkoor

Ouderenviering met ziekenzalving:

Wo 20 mei 14.00 EV pastoor Kuipers

Vrij 22 mei 10.00 EV pastoor Kuipers

Tweede Pinksterdag:

ma 25 mei 10.30 EV pastor Rekveld Herenkoor

Zo 14 juni 10.30 CV werkgroep Herenkoor

Vrij 26 juni 10.00 EV pastoor Kuipers

Jacobus Lonneker

Zo 10 mei 10.00 CV pastor vd Hulst Dameskoor

Zo 17 mei 10.00 CV pw de Heus All Together

Pinksteren:

Za 23 mei 19.00 EV pastor Rekveld Op Toon

Zo 31 mei 10.00 CV werkgroep Gemengd koor

Wo 3 juni 09.00 EV pastoor Kuipers

Za 6 juni 19.00 EV pastoor Kuipers Op Toon

Zo 14 juni 10.00 CV pw van den Bosch Gemengd koor

Zo 21 juni 10.00 EV pastor Engelbertink Gemengd koor

Za 27 juni 19.00 EV pastor Rekveld Gemengd koor

Wo 1 juli 09.00 EV pastor Rekveld

Programma gemengd koor St. Caecilia.

31 mei : H. Drie-eenheid.

Mis L. Perosi. Gregoriaans, Sacris Solemnis -
Verbum Supernum.



07 juni: Sacramentsdag.

Mis Joseph Haydn. Gregoriaans, Panis Angelicus – Ave Verum – O salutaris
Hostia.

28 juni: 13de Mis IV. Gregoriaans

Salve Regina – Adorote Devote.

U kunt t/m 15 juni kopij inleveren voor het volgende
nummer dat 1 juli 2026 verschijnt.

Het e-mailadres voor inzenden van kopij:
klopkelosser@gmail.com.



Kroniek Katholiek Losser

Vermeldingen van namen in de necrologieën

Als u er in verband met de privacywet bezwaar tegen heeft dat uw naam wordt geplaatst, kunt u dit doorgeven door ons een mail te sturen: klopkelosser@gmail.com.

Op de website worden de namen niet vermeld. De redactie

Dopen:

Op zondag 19 april is Teun Vennegoor of Hesselink gedoopt. De hartelijke gelukwensen voor Teun en zijn ouders.



Overleden:

Truus Boerrigter-Scheffer 1939 –2026

Truus werd geboren in een gezin van negen kinderen. Omdat haar moeder vrij jong overleed nam zij voor een groot deel de huishoudelijke taken op zich. Ze trouwde met Joop en hun geluk werd volmaakt met drie kinderen en een kleinkind. Truus was een bescheiden vrouw. Anderen, en vooral haar gezin, kwamen voor haar altijd op de eerste plaats. Ze hield van autorijden (ook door steile bochten scheuren op vakantie). Zeker de laatste jaren was televisiekijken haar grote hobby, met name sport en alle beelden vanuit Rome, waar ze met haar man was geweest. Enkele dagen voor haar overlijden, op 27 april, heeft ze heel bewust afscheid genomen van haar broers en zus. Gelovig was Truus wel, maar het instituut kerk met alle regelgeving had ze de rug toegekeerd. Wel heeft ze aangegeven dat ze een kerkelijke uitvaart wilde. Aan die wens hebben we kunnen voldoen op 6 maart waarna haar lichaam te rusten is gelegd bij haar man Joop.

Marlies Thüsh 1968—2026

Marlies werd geboren in Losser. Na haar jeugd en middelbare schooltijd vertrok ze naar Zwolle om te studeren. Maar al snel koos ze haar eigen weg en ging naar Spanje. Eerst werkte ze als au-pair, daarna vertrok ze naar Ibiza, waar ze aan de slag ging in een hotel. Op Ibiza bouwde ze haar eigen leven op, omringd door vele vrienden en vriendinnen.

Toch lag het hart van haar leven bij haar kinderen: Zij heeft hen met enorme toewijding en liefde, grotendeels alleen, opgevoed.

Het leven als alleenstaande moeder was niet altijd eenvoudig. Er waren ook moeilijke tijden. Maar met haar humor en positieve instelling wist Marlies steeds weer de kracht te vinden om door te gaan. Ze gaf het beste van zichzelf, en dat was van onschatbare waarde voor haar kinderen.

Vorig jaar bleek dat ze ernstig ziek was. Ze kon tot het einde toe blijven wonen in haar huis op Ibiza. Haar humor en positieve levensinstelling hebben haar tot het laatst toe de kracht gegeven om te leven. Ze bleef bezorgd voor de mensen om haar heen en hoe het met hen zou gaan.

Op vrijdag 3 april heeft ze het leven los moeten laten.

Voorstelling Maria Magdalena

Op zaterdag 9 mei ben je van harte welkom in de kerk in De Lutte voor de voorstelling Maria Magdalena.



Het verhaal van Maria Magdalena is een muzikale voorstelling waarin we haar leven volgen vanaf het moment dat Jezus aan het kruis sterft.

Zie ook www.hetverhaalvanmariamagdalena.nl

Online reserveren:

Kaarten zijn voor € 10,- (contant) te koop en kunnen vooraf gereserveerd worden, daarvoor kunt u mailen of bellen met:

secretariaat@lumenchristi.nl of 0541-35 35 51 (van 09.00 tot 11.00 uur bereikbaar). U kunt de kaarten op de avond van de voorstelling tussen 18.30 uur en 19.00 uur aan de deur van de kerk ophalen.

Ook kunt u kaartjes kopen bij De Tourist Info De Lutte, Plechelmusstraat 14, De Lutte, tel: 0541-551160 info@visitdeluttelossier.nl (ma- vr 9.00-16.30 uur en zaterdag 10-00-13.00 uur)

Plaatsing: Voor de voorstelling is er een vrije plaatskeuze. U krijgt geen specifieke plek toegewezen. Er zijn een beperkt aantal rolstoelplaatsen beschikbaar. Maakt u gebruik van een rolstoel? Laat ons dit weten.

Praktische informatie:

Datum: zaterdag 9 mei , Tijd: 19.30 tot 21.00 uur (geen pauze),

Entree: €10,-

Vanaf 18.30 uur zijn de deuren van de kerk open.

Locatie: H. Plechelmuskerk, Plechelmusstraat 7 in De Lutte

Europa Kinder Hulp:

“Mag ik bij jou logeren?” Een waardevolle invulling van je zomer



Elke zomer komen er honderden kwetsbare kinderen uit Frankrijk, België, Nederland en Duitsland op vakantie bij Nederlandse vakantiegezinnen.

De kinderen, die thuis onder moeilijke omstandigheden leven, hebben dan de mogelijkheid om weer even onbezorgd kind te kunnen zijn.

Voor aankomende zomer zijn wij op zoek naar vakantiegezinnen, waar de kinderen zo'n twee weken kunnen verblijven. Er zijn nog altijd veel kinderen die geen plekje hebben en hopen op een uitnodiging van een gastvrij gezin.

Het maakt niet uit of je alleenstaand of samenwonend bent en of je wel of geen kinderen hebt. Het belangrijkste is dat je een kwetsbaar kind een fijne onbezorgde tijd bij jou thuis wilt bieden. Tijdens hun verblijf gaat het niet om dure uitjes, maar juist om meedraaien in het gezin, tijd en aandacht. Deze kinderen kunnen al erg genieten van samen een stuk fietsen, een spelletje doen of een middag knutselen.

Heb je tijd en ruimte om een kwetsbaar kind een onvergetelijke tijd te bezorgen? Dan kun je je aanmelden via www.europakinderhulp.nl
Daar vind je ook meer informatie over het vakantieouderschap. Doe je mee?

Voor meer informatie kun je terecht bij info@europakinderhulp.nl

Kerkerken afsluiten in het achterste gedeelte van de Heilige Maria Geboortekerk.

De locatieraad overweegt om een deel van de achterste banken in de Heilige Maria Geboortekerk af te sluiten tijdens de viering op de zondagmorgen. Het gaat om een afsluiting, die aan te passen is aan de vieringen. Tijdens vieringen zoals met Kerstmis, Pasen, Pinksteren en andere Hoogtijdagen, zoals Eerste Heilige Communie en H. Vormsel zal de afsluiting verwijderd worden.

Waarom afsluiten?

Er zijn meerdere redenen, die er voor pleiten om die kerkerken af te sluiten:

De belangrijkste vinden wij, dat de kerkerbezoekers niet meer zo wijd verspreid in de kerk zitten. Gemiddeld genomen zitten er namelijk, tijdens een zondagsviering, nog 75 mensen in onze grote kerk.

Door dicht bij elkaar te zitten, krijg je weer meer het gevoel van samen gemeenschap zijn.

Voor de Priester / voorganger is het plezieriger om niet tegen al die voorste lege banken aan te kijken en te spreken.

De temperatuur in de kerk is, vooral in de winter, voorin de kerk hoger.

Graag willen wij weten hoe onze parochianen hierover denken. Daarom nodigen wij u uit om op dinsdag 2 juni om 19.30 uur hierover te praten in het parochiecentrum.

U mag uw mening per mail sturen naar: Losser@mariavlucht.nl

Namens de locatieraad,

Hermien Heijmer

Lezing Stijn Fens:

Lezing door Stijn Fens over het conclaaf en eerste jaar van Paus Leo XIV.

Op donderdag 28 mei komt Stijn Fens voor een lezing naar Losser.

Stijn Fens is een Nederlandse journalist, schrijver en religie-deskundige, vooral bekend om zijn werk rond het katholicisme en het Vaticaan.

Hij studeerde geschiedenis en ontwikkelde al vroeg een sterke interesse in religie, cultuur en kerkgeschiedenis.

In zijn artikelen en analyses legt Stijn Fens vaak de relatie tussen religie, samenleving en politiek. Hij schrijft ook essays en boeken over religie, cultuur en de rol van geloof in de moderne samenleving.

Stijn Fens is veel in Rome. Zeker als er iets te doen is rond de paus. Als dé kenner van het Vaticaan in Nederland was dat zeker het geval in het voorjaar van 2025. Vanaf het moment dat paus Franciscus ziek werd, stond Stijn Fens paraat. Op de ochtend dat Franciscus overleed, was hij net weer terug uit Rome en had zijn telefoon even weggelegd. Toen hij hem niet veel later oppakte was het ding ontploft: Franciscus was overleden. Hij moest linea recta terug naar Rome om verslag te doen van de gebeurtenissen die de hele wereld in zijn greep hielden: het afscheid van Franciscus en de keuze van de nieuwe paus Leo XIV.

Stijn Fens komt naar Losser om te vertellen over die ene maand, nu een jaar geleden, waarin ook in Nederland iedereen naar Rome keek. Hij laat zien wat er achter de schermen gebeurde bij de uitvaart van de Argentijnse paus. Hoe kwam de Amerikaanse paus kardinaal Robert Prevost op de stoel van Petrus terecht? En hoe heeft Leo XIV het in zijn eerste jaar gedaan? Waar liggen zijn prioriteiten en wat doet hij anders dan zijn voorganger?

Datum: donderdag 28 mei 2026

Locatie: Pastorie Maria Geboortekerk, Gronausestraat 4 Losser

Tijd: 19.30 tot 21.00 uur

Aanmelden vóór 14 mei 2026 bij f.beuger@home.nl of 06-23090356

Entrée: € 5,-- (te voldoen bij ingang zaal)

Nota bene: De lezing is verplaatst van Haaksbergen naar Losser!

Een initiatief van Geloven in Zuidoost Twente.

Jongeren: Nu al aanmelden

**Vrijdag 12 t/m zondag 14 juni:
Kloosterweekend voor oudere
tieners en twintigers.**

Kennis maken met Franciscus van Assisi en de minderbroeders.

We zijn te gast bij de Franciscanen in Megen (Noord-Brabant). Hier woont een kleine (relatief) jonge kloostergemeenschap van broeders. Samen met hen maak je een weekend mee in het prachtige zeventiende-eeuwse Minderbroederklooster.



Je hebt een eigen kamer (kloostercel) gesitueerd tussen de kamers (cellen) van de broeders. We eten samen met hen mee en je kunt deelnemen aan hun gebedstijden. Daarnaast maken we ons eigen programma: gesprek, film, wandelen. Megen is een klein monumentaal stadje aan de Maas; je kunt er prima uitwaaien op de dijk langs de rivier.

De broeders ontvangen tegenwoordig alleen nog gasten jonger dan 30 jaar. Dit keer zoomen we in op de persoon van Franciscus van Assisi.

Op 4 oktober vieren we dit jaar zijn 800^e sterfdag. Je leert meer over wie hij was, over zijn leven en hoe broeders en zusters door hem geïnspireerd zijn. Op de zaterdagavond wonen we de vespers bij de zusters Clarissen bij, die ook in Megen een klooster hebben.

Begeleiders: Frank de Heus (theoloog en pastor) en Frank Beuger (theoloog en docent).

Data: vrijdagmiddag 12 tot en met zondagmiddag 14 juni

Kosten: De broeders vragen een dagvergoeding van € 30,--.
Het weekend geldt als twee dagen.

Aanmelding mogelijk tot 4 mei (max. 8 deelnemers):
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl of 06 300 988 33.

Pastoraal werker Frank de Heus

Nieuws vanuit de OASE



In de even weken wordt op de vrijdagavond een zgn. Oasefeuer gehouden: een inspirerende avond in de open lucht, op het terrein van de Oecumenische Kerkentuin naast de Dinkel, net over de grens bij Glane, aan het einde van de Dinkelstraße in Gronau.

Het jaarthema is deze keer 'Hoop en Licht'.

Vanaf vrijdag 1 mei kunt u uw zelfgeschreven gedicht of een gedicht dat u bijzonder ter harte gaat voorlezen en die van anderen beluisteren. Vaak kom je prachtige gedichten tegen, die gevoelens, toestanden, gebeurtenissen, ideeën of waarnemingen beschrijven. Het kan je hoofd en hart raken.

U bent welkom van 19.00 tot 20.30 uur. Bij een kopje koffie of thee en een broodje is er na afloop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.

Moederdag



Het is niet spectaculair, ook niet opvallend, vaak ondergewaardeerd, het wordt niet betaald. Maar 't is als je 't serieus neemt, een Roeping.

Je moet wel een allrounder zijn met veel geduld, niet op een uurtje kijken, je moet alert zijn en tactvol, liefdevol, dienstbaar en consequent. Wijsheid mag ook niet ontbreken, gezond en sterk, geestelijk en lichamelijk. En ook humor is een pré. Als je christelijke bagage hebt meegekregen is dat een extra dimensie.

Er bestaat voor deze Roeping geen school. Maar deze Roeping is wel de meest voorkomende privé-opleiding. Moeder worden-Moeder zijn.

Uit: Red@ctieservice

Pastorale wenken



1. Ziekenbezoek.

Ziekenbezoek, zowel door de bezoekegroep als door de pastor, thuis of elders, kan aangevraagd worden via het locatiesecretariaat geopend op werkdagen tussen 10.00 - 11.30 uur.

2. Ziekencommunie.

Ouderen en/of zieken die de H. Communie thuis wensen te ontvangen kunnen dit aangeven via het mailadres: losser@mariavlucht.nl of via de gastdames die elke werkdag van 10.00 tot 11.30 uur aanwezig zijn, telnr.: 053-5381224.

3. Ziekenzalving (Sacrament van de Zieken).

Stel dit sacrament niet uit tot het allerlaatste moment. Zowel voor de zieke als voor de naasten is het een hele steun als dit sacrament bij het volle bewustzijn ontvangen wordt. Maak één en ander tijdig bespreekbaar en maak tijdig een afspraak met de pastor. Andere keuzes van parochianen kunnen leiden tot het niet acuut aanwezig zijn van de eigen pastor, zodat een dienstdoende regiopastor opgeroepen moet worden.

4. Verliezen verwerken (Bezoeken nabestaanden)

Onze parochie heeft een groep vrijwilligers die toegerust is en werkzaam is in de nazorg. Het doel van dit bezoekwerk is om nabestaanden een luisterend oor te bieden en nabij te zijn, waarbij vertrouwen en discretie vanzelfsprekend zijn. Mocht U hierover iets meer willen weten, dan kunt u altijd informatie inwinnen bij secretariaat@mariavlucht.nl of Sini Punte tel: 053-5384488.

5. Uitvaarten

Uitvaarten in onze parochie worden in principe verzorgd door parochiële uitvaartvoorgangers.

Uitvaartcoördinator: 06-22950931

U kunt t/m 15 juni kopij inleveren voor het volgende nummer dat 1 juli 2026 verschijnt.

Het e-mailadres voor inzenden van kopij:
klopkelosser@gmail.com.



Verhuizen?



Help onze administratie en geef uw verhuizing door aan:
Geloofsgemeenschap Katholiek Losser
Gronausestraat 4, 7581 CG, Losser
Bereikbaar via de gastvrouwen, maandag t/m donderdag
van 10.00 -11.30 uur Tel. 053-5381224

Colofon

't Klöpke, Parochieblad voor Losser en Glane



*Uitgave van de Geloofsgemeenschap Katholiek
Losser van de parochie Maria Vlucht*

Voor een gemakkelijke verwerking vragen wij u
vriendelijk de kopij per e-mail te zenden aan:
klopkelosser@gmail.com
U mag ook geschreven artikelen/bijdragen inzenden.

Redactieadres:

Voor reacties, vragen enz. over de inhoud van het blad kunt u mailen naar
klopkelosser@gmail.com

Voor vragen met betrekking tot de bezorging kunt u contact opnemen met
een van de volgende personen:

Truus Röring, José Wijering of Gerard Munsterman
Via klopkelosser@gmail.com

Inleverdata kopij in 2026:

Uiterlijk: 15 juni , 10 augustus, 5 oktober en 23 november

Bezorging van 't Klöpke in 2026:

1 juli, 26 augustus, 21 oktober en 9 december

In geval van verhindering worden de bezorgers/bezorgsters geacht zelf
voor een vervang(st)er te zorgen.

Bezorgers/bezorgsters die, om wat voor reden ook, willen stoppen met het
bezorgen van het parochieblad worden vriendelijk verzocht dit door te
geven aan hun contactpersoon.

U hoeft niet voor een opvolg(st)er te zorgen, maar het is wel prettig als u
een mogelijke kandidaat of kandidate weet.

Samenstelling pastoraal team parochie Maria Vlucht

Voorzitter pastoor Patrick Kuipers	06-81274995	p.kuipers@rkzuidoosttwente.nl
Parochievicaris Willy Rekveld	06-20874866	w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Pastoraal werker Frank de Heus	06-30098833	f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
		op donderdag niet bereikbaar, vrije dag!!
Pastoraal werkster José v.d. Bosch	06-13646717	j.vandenbosch @rkzuidoosttwente.nl

**I.v.m. de nieuwe AVG-wet zijn in de digitale versie niet meer
alle telefoonnummers en email-adressen vermeld.**

Pinksteren 2026: Licht en Liefde

De lente zingt haar hoogste lied,
in mei, als de geest de wereld beziet.

Een warm briesje, een vonk van vuur,
na 50 dagen, op dit uur.

De Geest waait vrij, vol liefde en kracht,
geeft leven, kleur en nieuwe verwacht.

Buiten bloeit het, het hart gaat open,
samen Pinksteren 2026 hopen.

Christelijke Vacature

