
Jakobsschelp
Scholten Reimerstraat 42
7524 CS Lonneker
telefoon: 053 435 93 77
parochie.lonneker@mariavlucht.nl
open: vrijdag 09.00-11.00 uur

Centraal secr. Maria Vlucht
Gronausestraat 4
7581 CG Losser
tel: 053 536 16 75
secretariaat@mariavlucht.nl
website: www.rkzuidoosttwente.nl
open: ma t/m vr: 09.00-12.00 uur



Voor dringende pastorale zorg bel: 06-2087 4866 b.g.g. 06-8127 4995
Voor het melden van uitvaarten bel uw uitvaartleider.



Een wijnrank
vraagt veel zorg
om de vruchtbare
trossen
voldoende ruimte,
licht en warmte
te geven
om te groeien

Uit: Red@ctieservice

VIERINGEN IN MARIA VLUCHT VAN 6 T/M 12 JUNI 2026

H. Jacobus Lonneker za: 19.00 uur Eucharistieviering
H. Maria Geb. Losser zo: 09.00 uur Eucharistieviering
Ger. Majella Overdinkel zo: 09.30 uur Woord- en communieviering
O.L.Vrouw Glanerbrug geen viering

Voor de meest actuele informatie zie: www.rkzuidoosttwente.nl

VIERING IN DE H. JACOBUS Sacramentsdag

za: 19.00 uur Eucharistieviering mmv. Op Toon
voorganger past. Kuipers

MEDEWERKENDEN

Coll: za: 19.00 uur: C
Lect: za: 19.00 uur: Aletta Bombeld

IN DE WEEK VAN 6 T/M 12 JUNI GEDENKEN WIJ:

Ouders Poorthuis-Graave; Johan Brunink en overl. familie; Past. W. Pas.

Namens de parochie:

Betsy Muntel-Wessels.

OVERLEDEN

Dinsdag 26 mei overleed Anny Oonk-Groener op de leeftijd van 81 jaar. Maandag 1 juni was voor haar de afscheidsviering in onze kerk en dinsdag de crematie.

PASTORPRAAT

Om te vieren

Aanstaande zondag viert de kerk het feest van het Sacrament van de Eucharistie: van het heilig brood dat we bij de communie krijgen en eten. We vieren hoe bijzonder het is dat God in het teken van brood zo dicht bij ons wil zijn. "Ik ben het levende Brood dat uit de hemel is neergedaald", horen we Jezus in het evangelie zeggen (Johannes 6, 51-58). En: "Wie van dit Brood eet, zal leven in eeuwigheid".

In het kinderkoortje van de kerk waarin ik meezong toen ik op de basisschool zat, zongen wij het volgende lied vóór het moment waarop iedereen werd uitgenodigd aan de 'maaltijd van de Heer':
'Samen gaan wij nu aan tafel,
heilig Brood ontvangen wij,
Jezus wil zich aan ons geven,
om te leven zoals Hij'.

Ik ben het liedje nooit vergeten. Sterker nog, deze eenvoudige woorden doen mij steeds weer en steeds dieper beseffen wat het wil zeggen om deel te mogen hebben aan de communie. Een intens moment waarin we ons verbonden kunnen voelen met God en met mensen, zelfs over de grenzen van de dood heen. Een eeuwigheidsmoment waarin God ons nabij komt en ons voedt met wat wij nodig hebben om mens te worden, zoals wij door God bedoeld zijn. Tegelijkertijd is en blijft dit sacrament, zoals ook de andere sacramenten, een mysterie, een niet te doorgronden geheim. Misschien moeten we het juist daarom wel vieren.

José van den Bosch-van Os, pastoraal werkster

EERSTE COMMUNIE MET PINKSTEREN IN MARIA VLUCHT

Op eerste Pinksterdag, 24 mei, deden 17 kinderen uit de parochie Maria Vlucht hun Eerste Heilige Communie. In een feestelijke viering gingen zij samen met pastoor Patrick Kuipers op weg naar dit bijzondere moment.

Elly Kuipers verzorgde samen met de koorgroep de muzikale begeleiding. Zo konden kinderen en ouders meezingen met de liederen tijdens de viering.



Voorafgaand aan de viering maakte fotograaf Peter Snijders foto's van de communicanten en hun gezinnen. Buiten hingen de vlaggen feestelijk uit en met hun prachtig versierde doopkaarsen werden de kinderen op deze mooie, zonnige dag onder muzikale begeleiding van Muziekvereniging Excelsior de kerk binnengeleid. Het was, ook dit jaar weer, een bijzonder en sfeervol moment.

Ondertussen zorgden Saskia, Nynke en Maurice ervoor dat ook de jongste kinderen zich in de crèche prima konden vermaken.

Als aandenken ontvingen de kinderen een klein gevelteken, als symbool van geloof, hoop en liefde. Daarnaast kregen zij een gelukspoppetje mee, met de wens dat Jezus hen op hun verdere levensweg nabij mag zijn.

Als werkgroep kijken wij met dankbaarheid en vreugde terug op deze mooie viering met de communicanten uit de parochie Maria Vlucht



Producten voor de voedselbank kunt u alle dagen inleveren
in de krat achter in het kerkportaal.

Hieronder een lijstje met wat er per maand bij voorkeur wordt ingezameld.

Juni: Koffiepads/oploskoffie en/of aanverwante artikelen

Juli: Houdbare melk
