
Jakobsschelp
Scholten Reimerstraat 42
7524 CS Lonneker
telefoon: 053 435 93 77
parochie.lonneker@mariavlucht.nl
open: vrijdag 09.00-11.00 uur

Centraal secr. Maria Vlucht
Gronausestraat 4
7581 CG Losser
tel: 053 536 16 75
secretariaat@mariavlucht.nl
website: www.rkzuidoosttwente.nl
open: ma t/m vr: 09.00-12.00 uur



Voor dringende pastorale zorg bel: 06-2087 4866 b.g.g. 06-8127 4995
Voor het melden van uitvaarten bel uw uitvaartleider.

PINKSTEREN

Bron: Mediapastoraat RKK/KRO

Heer, onze God,
Beziel en aangestoken door Uw Geest
zijn de leerlingen in staat
de zonden weg te nemen en te vergeven.
Laat uw Geest een verademing voor ons zijn,
werkzaam in ons, uw volk onderweg,
van hoog tot laag, volgzaam of kritisch.
Ik bid u,
kom heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen.
Ontsteek in ons het vuur van uw liefde,
zodat ook wij in staat zijn
om verdeeldheid en kwaad te bestrijden
en ons met elkaar te verzoenen. Amen.

VIERINGEN IN MARIA VLUCHT VAN 23 T/M 29 MEI 2026

H. Jacobus Lonneker	za: 19.00 uur	Eucharistieviering aansluitend koffiedrinken
H. Maria Geb. Losser	zo: 10.00 uur	Eucharistieviering met Eerste H. communie
Ger. Majella Overdinkel	zo: 09.30 uur	Woord- en communieviering
O.L.Vrouw Glanerbrug		
2^e Pinksterdag	ma:10.30 uur	Eucharistieviering

Voor de meest actuele informatie zie: www.rkzuidoosttwente.nl

VIERING IN DE H. JACOBUS Pinksteren

za: 19.00 uur Eucharistieviering mmv. Op Toon
Voorganger past. Rekveld
Aansluitend gezellig samen koffiedrinken

MEDEWERKENDEN

Coll: za: 19.00 uur: A
Lect: za: 19.00 uur: Alice ten Vergert

IN DE WEEK VAN 23 T/M 29 MEI GEDENKEN WIJ:

Ouders Poorthuis-Graave; familie Graave; ouders Morsink-Hevink en Tonnie; Herman en Rikie Aalderink; Past. W. Pas; ouders Gerbert-Jansen; jgt. Betsie Welman-Braakhuis; Annie en Hendrik Veger-Wigger; Cathrina en Herman Wigger; ouders Zwaferink-Scholte op Reimer; Gerhard Punte.

OVERLEDEN

Woensdag 6 mei overleed Waltraud Ledeboer-van Treeck op de leeftijd van 86 jaar.

Woensdag 20 mei was voor haar de afscheidsviering in onze kerk en aansluitend de crematie in Usselo.

PASTORPRAAT

Taal als voertuig van de Geest

Soms moet je je dingen laten vertellen hoe het vroeger was. Zeker als het uit je jongste jeugd komt. Zo weet ik nog wel dat er, toen ik een jaar of 4 was, een groot bureau beneden bij ons in de huiskamer stond. Daar zat mijn vader aan. Hij was technisch vertaler voor de spoorwegen. Ik heb mij laten vertellen, dat hij ná zijn gewone werk tot diep in de nacht met een lampje aan, aan dat bureau zat om extra vertaalwerk te doen. Woordje voor woordje intypen op een typemachine. Voor een paar centen per woord. Om bij te verdienen en zijn kinderen meer kansen voor de toekomst te kunnen geven. Ik was daar natuurlijk niet bij. Ik lag al lang in bed. Ik vermoed, dat dat in onze tijd niet meer gekund zou hebben. De vertaalmachines hebben veel overgenomen.

Dat heeft grote voordelen. Ik herinner mij van een vakantie in Roemenië, dat ik naast een oud vrouwtje op een bankje in een klein dorp zat. Ik pakte mijn mobiele telefoon erbij. Het was de begintijd van vertaalprogramma's. Door in te spreken en te vertalen, konden we met elkaar een eenvoudig gesprek voeren. Dat was helemaal geweldig!

Toch maak ik mij ook wel zorgen. Het taalonderwijs in Nederland is de laatste 30 jaar achteruit gehold. Jonge mensen, kinderen, schrijven slordig. Vaak onleesbaar. Ze communiceren via de app of andere programma's. In korte woordjes of afkortingen. Geen hele zinnen. Heel praktisch. Hun spanningsboog is kort. De rust vinden en tijd nemen om een boek te lezen is er vaak niet meer bij. Dat heeft grote gevolgen. Want taal is het voertuig van de Geest. Waar het vocabulaire van jonge mensen beperkter wordt, de taal platter wordt; in die zin, dat de taal van de poëzie met meer lagen niet meer verstaan wordt; daar treedt verarming van de cultuur op. Wie een boek leest, wordt anders dan in een film, meegenomen in de gedachtewereld van anderen. Dat verrijkt. Geeft diepgang. Geeft nieuwe inzichten. Begrip! Ik zou zeggen, lees dus vaker een boek. Leer kinderen boeken lezen. Want dat helpt om de heilige Geest in haar volheid te ontvangen. En dat vieren we met Pinksteren!

Frank de Heus, pastoraal werker



Producten voor de voedselbank kunt u alle dagen inleveren in de krat achter in het kerkportaal.

Hieronder een lijstje met wat er per maand bij voorkeur wordt ingezameld.

Mei: Ontbijtspullen (bv beschuit/muesli/jam etc.)

Juni: Koffiepads/oploskoffie en/of aanverwante artikelen

AANMELDEN VORMSELPROJECT ZUIDOOST TWENTE 2026-2027



Je wilt je zoon of dochter wat meegeven? Het verhaal van Jezus als inspiratiebron voor het leven? Normen en waarden? Goed zijn voor jezelf, maar ook voor een ander? Gevoel voor rechtvaardigheid? Openheid, eerlijkheid, gevoel voor wat heilig is? Een gemeenschap, waarin je je geloof kunt beleven en uiten en onderzoeken? Samen met andere tieners, ouders, vrijwilligers en pastores... Dan kunt u uw zoon of dochter mee laten doen met het Vormselproject.

We beginnen met ouders én vormelingen uit heel Zuidoost Twente samen **op een zaterdag of zondag eind augustus** in het klooster in Denekamp met een leuk en leerzaam programma, dat door de zusters Franciscanessen verzorgd wordt. Van dan af komen we met regelmaat samen.

Het Vormselproject wordt het schooljaar 2026-2027 voor heel Zuidoost Twente (Jacobusparochie Enschede, parochie Maria Vlucht en Franciscusparochie) aangeboden in **Enschede**. De voorbereiding bestaat voor de kinderen uit 5 bijeenkomsten op de maandagavond van 18.30-20.00 u (in het parochiecentrum aan de Nieuwe Schoolweg 2 in Enschede). Daarnaast zijn er 5 bijeenkomsten voor kinderen en ouders op de familiezondagen (de 3^e zondag in de maanden september t/m januari van 9.30-11.00 uur in de pastorie bij de Jacobuskerk in Enschede) met aansluitend de eucharistieviering in de kerk.

De vormselviering is in februari 2027, de datum zal zo snel mogelijk bekend gemaakt worden.

Het volledige **programma** kunt u vinden op www.rkzuidoosttwente.nl via de rubrieken 'Ik wil graag ...' > 'Aanmelden heilig Vormsel'.

We vragen voor het meedoen aan het Vormselproject een **eigen bijdrage** van € 45,--.

Kinderen van groep 8 en hoger uit de parochies Franciscus, Jacobus en Maria Vlucht kunnen meedoen. U kunt uw zoon of dochter **tot 15 augustus aanmelden** via het opgaveformulier op www.rkzuidoosttwente.nl via de rubrieken 'Ik wil graag ...' > 'Aanmelden heilig Vormsel'. Maar aanmelding liefst zo spoedig mogelijk. Dan weten we waar we aan toe zijn. Heeft u **vragen**, neem dan contact op met pastor José van den Bosch, j.vandenbosch@rkzuidoosttwente.nl. Tel: 06 13646717

BEDEVAART NAAR KEVELAER, ZATERDAG 12 SEPTEMBER



Op zaterdag 12 september 2026 is de jaarlijkse "Haaksbergse Processie" naar Kevelaar. Deze bedevaart is al ruim 125 jaar van diverse toenmalige parochies in en rond Haaksbergen. Inmiddels heeft zich de parochie Paulus en Ludger (Groenlo en Lichtenvoorde eo) en de Twaalf apostelen (Zutphen eo) zich aangesloten bij de Haaksbergse processie.

Enschede, Glanerbrug, Losser, Lonneker en Overdinkel.

Het zou ook fijn zijn dat bedevaartgangers uit de Jacobus de Meerdere parochie en Maria Vlucht zich ook zouden aansluiten bij deze jaarlijkse bedevaart naar Kevelaar. De afgelopen jaren hebben zich al bedevaartgangers uit deze parochies aangesloten. Dus wees welkom!

Samen op bedevaart naar Kevelaar!

Vanuit diverse plaatsen komen we samen om Maria als Troosteres van de bedroefden in Kevelaar te eren en om dáár kracht en steun te vinden voor ons dagelijkse leven, dus ook vanuit Twente en de Achterhoek.

Pastorale begeleiding

Pastoor Kuipers en pastor Rekveld (RK ZuidoostTwente) en pastoor de Jong (Paulus en Ludger parochie) en diaken Bos (parochie Twaalf Apostelen) zullen deze bedevaart pastoraal begeleiden.

Vertrek bussen zaterdag 12 september 2026

- Haaksbergen eo: om 06.30 uur bij de HH. Bonifatius en Gezellenkerk, Veldmaterstraat 168.

Mochten er voldoende pelgrims zijn uit Losser en Enschede eo dan kijken we of we vanaf Van der Valk in Enschede ook een bus kunnen laten rijden. Dit zou natuurlijk fijn zijn.

Het jaarthema in Kevelaar voor 2026 is: **“Geef ruimte...”**

Programma zaterdag 12 september 2026

09:15 uur - Kaarsoffer in de Kaarsenkapel

10:15 uur - Grote Kruisweg in het Mariapark,
of voor degenen die minder goed ter been zijn:

10:30 uur - Kleine Kruisweg Biechtkapel

13:30 uur – (eigen) Hoogmis in de basiliek mmv Bonifatiuskoor

16:45 uur – H. Lof in de Biechtkapel of kaarsenkapel, zegening devotionalia

18:00 uur – Vertrek uit Kevelaar

Tussen de vieringen is er ruimte voor eigen momenten van bezinning, biechtgelegenheid (Nederlandstalig), ontspanning c.q. eigen invulling. Er zijn diverse horecagelegenheden in het pittoreske Kevelaar en winkels o.a. in devotionalia.

Kosten

De kosten bedragen € 35,-- voor een volwassene en € 25,-- voor kinderen tot 14 jaar. Dit is inclusief busvervoer en de bijdrage aan het heiligdom.

Het is mogelijk om tegen een minimale vergoeding van € 5,-- een gebedsintentie op te geven. Deze zullen worden voorgelezen in de Hoogmis.

Opgave (voor 2 september)

Opgave bij Jos Westendorp Veldmaterstraat 168, Haaksbergen,
telefoon 06-154 39 308, e-mail: joswestendorp@home.nl

Wilt U bij opgave uw naam, adres, telefoonnummer de eventuele intenties overmaken op bankrekeningnummer NL 89 RABO 0320 3370 73 t.n.v. Haaksbergse Broederschap Kevelaar, te Haaksbergen.

Het bestuur van Broederschap Haaksbergse Processie Kevelaar
